

Thông Công

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ

192



Tháng 5-7 ❖ 2007

thông công

Số 192 - tháng 5-7, 2007

Tạp Chí Dưỡng Linh và Truyền Giảng
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ - Giáo Hạt Việt Nam



Chủ Nhiệm:
Mục Sư Nguyễn Anh Tài

Chủ Bút:
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh

Thư Ký Tòa Soạn:
Bà Nguyễn Đăng Minh

Phát Hành:
Văn Phòng Giáo Hạt

Địa Chỉ Tòa Soạn:

Thông Công
P.O. Box 2468
Fullerton CA 92837
Điện Thoại: (714) 491-8007
Fax: (714) 491-8912
E-mail:
thongcong@vndistrict.org
Web Address:
<http://www.vndistrict.org>

Ngân Phiếu ủng hộ,
xin ghi:
“Vietnamese District”
và gửi về địa chỉ Tòa Soạn

TRONG SỐ NÀY

- 3 **Nhận Định**
Thông Công
- 8 **Nhìn Xem Đức Chúa Giê-xu**
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
- 16 **Thánh Kinh Thần Học Viện**
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
- 20 **Nhật Ký Hành Trình**
THP
- 29 **Lược Thuật Hội Đồng Giáo Hạt**
- 41 **Tim Cầu Chúa - Thơ**
Tường Lưu
- 42 **Sinh Hoạt Giáo Hạt**
- 55 **Tâm Vấn Cơ-đốc Hữu Hiệu**
Tiến Sĩ Paul B. Lâm
- 63 **Lá Thư Úc Châu**
Mục Sư Đoàn Trung Chánh
- 65 **Bài Học Của Trái Tim**
Nguyễn Đình
- 68 **Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế**
Hà Huy Việt biên dịch
- 74 **Thư Độc Giả**
- 76 **Tin Tức Vui Buồn**



Tại Sao



Cần Biết Chúa



hủ đề Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 32 là “Nhìn Xem Chúa Giê-xu.” Trong suốt bốn ngày thờ phượng, ca ngợi, dâng hiến, cầu nguyện, nghe giảng Kinh Thánh, cam kết, hứa nguyện... con dân Chúa đã được khích lệ chiêm ngắm Chúa trong nhiều góc nhìn khác nhau. Nhiều người được thức tỉnh, tâm linh được soi sáng, mắt hướng nhìn lên Chúa Cứu Thế Giê-xu là tác giả, cũng là Đấng hoàn thiện đức tin chúng ta.

Tuy nhiên, tất cả những phước hạnh và thức tỉnh trên cần được tiếp tục nuôi dưỡng bằng quyết định thực hành: thay đổi nếp sống. Cần loại trừ những thói quen tổn hại cho linh hồn, thay đổi cách quản lý thì giờ, tiền bạc không phù hợp với nguyên tắc Kinh Thánh như ngồi quá lâu, quá nhiều trước TV trong khi bỏ qua hoặc coi thường sự thờ phượng Chúa, tiêu xài cho mình phung phí, nhưng dâng hiến cho Chúa thì bủn xỉn, tham lam và ích kỷ, không quan tâm đến việc đầu tư trên thiên đàng... Cũng cần điều chỉnh lại các mối quan hệ với người thân trong gia đình, với các anh chị em trong hội thánh, với xóm giềng, bạn bè, nhất là với Chúa. Cần tái lập và củng cố giờ tĩnh nguyện, nếu chúng ta thực sự muốn chiêm ngắm

Chúa mỗi ngày.

Biết Chúa là một trong những nhu cầu căn bản nhất của con người, dù con người có ý thức hay không. Thánh Phao-lô trong thư Phi-líp bảo rằng ông sẵn sàng từ bỏ tất cả - gia thế, danh vọng, địa vị, học thức, cả nhiệt tâm và công đức phục vụ đạo giáo trong phần lớn cuộc đời để được một điều: biết Chúa. Ông còn đi xa hơn nữa bảo rằng, ông không chỉ từ bỏ mà còn coi những danh giá trên đời là rác rưởi, thì chúng ta có thể hiểu đối với ông, *biết Chúa* quý giá và quan trọng như thế nào!

Đối với Phi-e-rô thì sao? Vị sứ đồ này chỉ viết hai bức thư ngắn đề cập đến những nan đề lớn không chỉ các cơ-đốc nhân thời đó, nhưng cả hội thánh ngày nay cũng đang phải đối diện. Trong bức thư đầu, ông đề cập đến những bách hại đến từ bên ngoài, với những khổ nạn dập vùi con dân Chúa. Trong thư thứ hai, ông nói đến những phá hoại từ bên trong thông qua những giáo sư giả gieo rắc tà giáo. Phi-e-rô đưa ra giải pháp cho những nan đề trên là “biết Chúa.” Trong lời cuối ông khích lệ “*Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu*” (II Phi-e-rô 3: 18).

Khi nghe Phi-líp hỏi “*Xin chỉ Cha cho chúng tôi*” chúng ta có thể cảm nhận được nỗi buồn của Chúa Giê-xu qua câu trả lời, “*Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các người đã lâu thay mà người chưa biết ta?*” Hiển nhiên Chúa Giê-xu trông mong các môn đồ biết Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người (Giăng 14: 8,9)

Tại sao “biết” quan trọng? Ai cũng hiểu rằng kiến thức chuyên môn thu thập sau nhiều năm miệt mài học hành, thực tập... khiến cho con người trở nên hữu dụng trong xã hội. Đó là về ngành nghề chuyên môn. Còn hiểu biết về người giúp chúng ta có thể sống khôn ngoan hơn và sống với nhau hoà hợp hơn trong những mối quan hệ hài hoà,

tốt đẹp. Hiển nhiên, yếu tố quan trọng nhất cho hạnh phúc là các mối tương giao tốt với người và nhất là với Chúa.

Hơn ai hết, các thanh niên nam nữ đứng trước hôn nhân có thể hình dung được việc biết rõ người mình sẽ kết hôn quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, biết người không dễ, như J.I. Packer bảo rằng, “con người có khả



năng giữ bí mật về mình.” C. S. Lewis cũng bảo rằng chúng ta hoàn toàn chủ động khi nghiên cứu tìm hiểu những vật vô tri giác như khoáng chất, thực vật, nhưng đối với động vật, và nhất là đối với người, tỉ lệ chủ động giảm đi nhiều. Nếu người hàng xóm của tôi ít nói, âm thầm và kín đáo, thì cho dù tôi sống bên cạnh ông mười năm hay hai mươi năm tôi cũng biết rất ít về ông.

Đó là biết người, còn biết Chúa thì sao? Tỉ lệ chủ động biết Chúa của chúng ta là con số không! Chúng ta sẽ không thể biết gì về Chúa nếu Ngài không mạc khải về Ngài cho chúng ta! Nhưng Chúa đã mạc khải, đã “vén màn bí mật” về Ngài qua những trang Kinh Thánh và thậm chí bằng cách nhập thể. Hơn hai nghìn năm trước Đức Chúa Trời đã mang lấy xác thân và bước vào thế giới để con người có thể thấy Ngài, chiêm ngắm Ngài, nghe Ngài, tiếp xúc, đụng chạm vào Ngài, tin Ngài và cuối cùng biết Ngài.

Thần học gia J. I. Packer viết cuốn “Knowing God” (Biết Chúa) được xuất bản năm 1973. Hơn hai mươi năm sau, trong lời nói đầu của ấn bản năm 1993 ông viết, “Khi tôi gửi bản thảo cuốn “Biết Chúa” cho nhà xuất bản hơn hai mươi năm trước, tôi nghĩ đó là một cuốn sách có tính cách nghiên cứu, khó lòng trở thành sách được công chúng lưu tâm. Tôi lầm. Cuốn sách bán được hơn một triệu cuốn, dịch ra cả chục ngôn ngữ và đã trở thành sách dưỡng linh cho thế giới Cơ-đốc. Những sách dưỡng linh khác, kể cả những quyển của tôi đã ngã rạp ở ven đường từ lâu, nhưng cuốn “Biết Chúa” này tiếp tục được đọc và khối lượng thư độc giả thường xuyên tuôn về, cho tôi thấy quyển sách này đã tiếp tục giúp được nhiều người. Tôi ngỡ ngàng, kinh ngạc và không dứt khiêm cung đến với Đức Chúa Trời để tạ ơn Ngài.”

Cũng trong cuốn “Biết Chúa,” Packer bảo rằng con người được tạo dựng là để biết Chúa cho nên mục tiêu đời người cũng là để biết Chúa. Sở dĩ như vậy vì Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Ngài - như nhận



định của thánh Augustine mười mấy thế kỷ trước.

Những dữ kiện trên nói lên điều gì? Vẫn còn nhiều người khao khát biết Chúa. Nhưng “biết Chúa” là gì? Và tại sao vẫn còn rất nhiều người, kể cả người “tin Chúa” không mấy quan tâm? Biết Chúa có thực sự là một nhu cầu của con người không?

“Biết” là một khả năng đặc biệt, không chỉ liên quan đến ý thức về mình, là đặc trưng của con người, có liên quan đến tất cả lý trí, tình cảm, ý chí. Người không có ý thức hay mất ý thức rơi vào tình trạng bất thường, không toàn vẹn, bị hạ thấp xuống hàng động vật thậm chí thực vật. Câu hát “người điên không biết nhớ, người say không biết buồn” là một cách mô tả tình trạng mất ý thức.

Con người là một sinh vật cao cấp, phức tạp. Càng phức tạp, nhu cầu “biết” càng quan trọng, vì nó quyết định giá trị cũng như mức độ “hoàn hảo” của con người. Những chương đầu Sách Sáng Thế Ký ghi lại sự kiện Đức Chúa Trời tạo dựng con người cho thấy A-đam cô đơn cần có Ê-va. Cho đến khi A-đam “biết” Ê-va, nghĩa là kết hợp với Ê-va, A-đam mới thực sự thấy mình toàn vẹn. Như vậy biết một người là biết trong kinh nghiệm tương giao, trao đổi, tìm hiểu một cách trực tiếp, chứ không đơn phương và chỉ có trong lý trí.

Đức Chúa Trời tạo dựng con người không chỉ là thân xác nhưng còn là “linh hồn sống” để có thể “biết” Chúa trong lý trí, và quyết định nối kết với Ngài trong tình cảm qua kinh nghiệm sống hàng ngày, và đó là mục đích của khả năng “biết Chúa” trong con người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã không để cho con người mò mẫm trong thôi thúc biết Chúa khắc khoải trong linh hồn, mà Ngài đã có kế hoạch hành động ngay từ khi loài người sa ngã đồng thời đánh mất khả năng biết Chúa nguyên thủy. Những câu đầu trong thư Hy-bá 1:1-3 cho biết kế hoạch đó.

“Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ



chúng ta nhiều lần, nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Đấng Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại vì Con mà Ngài đã dựng nên thế gian: Con là ánh sáng vinh quang Chúa và là thể hiện chính xác bản thể Đức Chúa Trời...”

Sự kiện Đức Chúa Trời nhập thể, bước vào thế giới và đi vào lịch sử con người cách đây hơn hai nghìn năm qua biến cố giáng sinh là một sự kiện không thể bỏ qua nếu một người muốn biết Chúa. Có thể nói đây là phương cách tận cùng của Đức Chúa Trời giúp con người biết Ngài. Sứ đồ Giăng đã diễn đạt trực tiếp hơn bảo rằng, “*Ngôi Lời đã trở nên xác thể, ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngắm vinh quang của Ngài thật như vinh quang của Con Một duy nhất đến từ Cha.*”

Thánh Phao-lô ngoài đăm mê biết Chúa như ông đã diễn đạt trong thư Phi-líp nói đến ở phần trên, trong II Cô-rinh-tô 3: 18 bảo rằng, “*Tất cả chúng ta với mặt trần không bị màn che, đều phản chiếu vinh quang Chúa, được biến đổi nên giống Ngài ngày càng vinh hiển hơn, do Chúa là Thánh Linh.*” Chiêm ngắm Chúa qua kỷ luật đọc và học lời Chúa mỗi ngày, tương giao với Chúa không dứt trong đời sống cầu nguyện thường xuyên, chúng ta sẽ biến đổi trở nên giống Chúa, phản ánh vinh quang Chúa, và đó là hạnh phúc thật, giá trị thật, là mục đích tốt lành tối thượng của Đức Chúa Trời dành cho con người. **Trở nên giống Chúa mới là biết Chúa thật.** Tất cả những kiến thức khác chỉ là phụ tỳ. Chúng ta có tin điều đó không?

Thông Công





“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi để vãn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi đường ấy, hầu cho khỏi bị mỗi mệт sờn lòng.” Hê-bơ-rơ 12: 1-3

Thư Hê-bơ-rơ chương 12 liên quan chặt chẽ với chương 11 bởi giới từ “*thế thì*”.

Thư Hê-bơ-rơ 11 nổi tiếng về bảng liệt kê danh sách những anh hùng đức tin trong Cựu Ước. Các vị này nổi tiếng không phải vì tài giỏi hay có công danh sự nghiệp hiển hách, nhưng là vì họ đã “*sống bởi đức tin*”.

Trước khi chuyển qua chương 12, hai câu cuối của chương 11 liên kết chúng ta là tín hữu trong thời

Tân Ước với các vị anh hùng đức tin đó trong Cựu Ước, như sau: “*Hết thấy những người đó dầu nhơn đức tin đã được chứng tốt, song chưa nhận lãnh đều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được*”. Nghĩa là, chúng ta ngày nay với các vị này ngày xưa có mối liên hệ hỗ tương, bổ túc cho nhau để cả hai đạt đến sự trọn vẹn trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.

Do đó, giới từ “thế thì” chỉ cho chúng ta biết phải làm gì để đạt mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Trời là được trọn vẹn theo mục đích của Đức Chúa Trời cho chúng ta, là Hội Thánh của Ngài.

“Thế thì” chúng ta phải làm gì? Có 3 điều chúng ta phải làm: Thứ nhất, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu để được cứu rỗi; thứ hai, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu để được đắc thắng và thứ ba, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu để được hy vọng vinh hiển.

I. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu vì Ngài ban sự cứu rỗi lớn cho nhân loại.

Trong phân đoạn Kinh Thánh ngắn này có những từ ngữ quan trọng đáng chú ý như: **Tội lỗi** (*tội lỗi dễ vẩn vương*), **thập tự giá** (*chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục*), **Đức Chúa Giê-xu** (*nhìn xem Đức Chúa Giê-xu*) và **đức tin** (*Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin*).

Đọc bốn cụm từ này, chúng ta không khỏi nghĩ đến sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế. Thật vậy, trong chương hai đã nói đến **sự cứu rỗi lớn**.

Hê-bơ-rơ 2:3 “*Mà nếu chúng ta còn trẻ nãi sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được*” sự đoán phạt của Đức Chúa Trời.

Đây cũng là lời cảnh cáo thứ nhất trong một loạt cảnh cáo trong thư Hê-bơ-rơ này.

Chúa Giê-xu đem lại sự cứu rỗi lớn

Tại sao gọi là sự cứu rỗi lớn?

1) Sự cứu rỗi này lớn khi so sánh với sự cứu rỗi từng cá nhân trong thời Cựu Ước.

Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời tha tội cho từng cá nhân bằng cách nhận của lễ chuộc tội của từng người. Trong thời Tân Ước Chúa Giê-xu dâng chính Ngài làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả trên bàn thờ thập tự giá, Ngài đem đến sự cứu rỗi lớn cho cả nhân loại. Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, cho nên sự chết của Ngài có giá trị chuộc tội cho tất cả mọi người trong thế gian. Giảng Báp-tít giới thiệu Chúa Giê-xu: “*Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội*



lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Do đó, khi so sánh với con chiên sinh tế trong Cựu Ước với Chiên Con của Đức Chúa Trời thì Chúa Giê-xu thật lớn lao, vĩ đại và không thể ví sánh!

Để nhận được sự cứu rỗi lớn đó, chúng ta phải: “*Nhìn xem Chúa Giê-xu*”. Phương pháp này cũng giống như cách Đức Chúa Trời thực hiện trong thời Cựu Ước trong câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên bị rắn lửa cắn chết trong đồng vắng, được chép trong Dân số ký 20:4. Khi dân Y-sơ-ra-ên lầm bầm, oán trách, chống nghịch Đức Chúa Trời và Môi-se, muốn quay về Ê-díp-tô, “*Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến, cắn dân đó đến đổi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều*” (20: 6). Môi-se phải cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: “*Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó lên một cây sào. Nếu ai bị cắn mà nhìn nó, thì sẽ được sống*” (c. 8)

Nhìn con rắn treo trong đồng vắng dân sự Chúa được thoát chết thể nào thì nhìn xem Chúa Giê-xu, hướng về Ngài, nghĩa là đặt lòng tin nơi Ngài, thì nhân loại sẽ được cứu thể ấy. Chính Chúa Giê-xu nhắc lại sự kiện này để so sánh với sự cứu rỗi lớn mà Ngài sẽ ban cho nhân loại, trong Giăng 3:14,15 “*Xưa Môi se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người*

cũng bị treo lên đường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời”.

Đức Chúa Trời cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi sự chết bằng cách truyền lệnh cho họ nhìn đến một tiêu biểu của sự cứu rỗi. Rồi hàng ngàn năm sau tiêu biểu của sự cứu rỗi đã trở thành hiện thực bằng chính sự kiện Chúa Giê-xu chịu chết, treo thân trên thập tự giá và hễ ai nhìn đến Chúa, đặt niềm tin nơi Ngài thì được cứu rỗi linh hồn.

2) Chúa Giê-xu siêu việt hơn thiên sứ. (1: 5). Ngài vĩ đại hơn Môi-se (3:2,3). Ngài là Thầy tế lễ thượng phẩm toàn vẹn đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc (7:17). Ngài là Đấng lập một giao ước mới, tốt hơn giao ước trong Cựu Ước (8:6). Ngài là đường mới và sống dẫn vào nơi chí thánh ngang qua xác Ngài (10:20)

Do đó, Kinh Thánh xác quyết “*Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có Danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu*” (Công Vụ 4:12). Trước giả thư Hê-bơ-rơ kêu gọi “*Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin*” vì chẳng những Ngài là Đấng cứu rỗi lớn của nhân loại mà còn là Đấng giúp chúng ta đắc thắng mỗi ngày.

II. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu để sống đắc thắng mỗi ngày

“Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vắn vương, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.” (Hê-bơ-rơ 12:1)

Có hai yếu tố để đắc thắng:

1) Trong cuộc đua, chúng ta phải quăng hết mọi gánh nặng,

2) Trong cuộc sống, muốn đắc thắng chúng ta phải từ bỏ hết tội lỗi dễ vắn vương.

Khi tiếp nhận ơn cứu rỗi lớn của Chúa Cứu Thế, chúng ta không dừng tại đó, nhưng phải bước đi mỗi ngày như tham dự một cuộc đua mà ngày nay đã có người mệt mỏi dừng lại, thậm chí có người muốn bỏ cuộc. Trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng như sứ đồ Phao-lô đã đề ra một nguyên tắc cho người tham dự cuộc đua.



1) Quăng bỏ hết gánh nặng.

Tại sao phải quăng hết gánh nặng? Gánh nặng làm chậm cuộc đua, làm cản trở bước tiến. Không ai chạy đua mà mang theo hành lý nặng nề hay cồng kềnh. Không ai chạy đua mà xách theo va-li, hay mang theo “ba-lô” (back-pack), mặc áo vest, hay thắt cà vạt? Các nữ lực sĩ cũng vậy, không ai mặc áo dài hay mang guốc cao gót mà chạy? Vì tất cả các điều này sẽ ngăn trở cuộc chạy, chỉ làm thêm vướng bận mà thôi. Phải quăng hết đi, phải bỏ đi. Nhìn chăm phía trước mà chạy. Cuộc chạy đòi hỏi phải hết sức tập trung và kỷ luật bản thân.

Phao-lô khuyên phải chạy cách nào để được thưởng:

1 Cô-rinh-tô 9:24-26, hết thấy những người đua tranh:

** Tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ - có kỷ luật bản thân*

** Chẳng phải chạy bá vơ c.26 - có mục tiêu rõ ràng*

** Chẳng phải đánh gió- có mục đích của đời sống*

** Dài thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Có kỷ cương, nghiêm túc.*

** Và chạy “theo luật lệ thì mới được mào triều thiên” (2 Ti-mô-thê 2: 5).*

Vì nếu không giữ các điều này, thì sẽ không thể nào thắng được

cuộc đua dù người lực sĩ đó tài giỏi hay mạnh dạn đến đâu, trước sau gì cũng sẽ bị loại (disqualified).

2. Quãng hết “tội lỗi để vấn vương” .

“Quãng hết” còn có nghĩa là “loại bỏ”, xa lánh hay phân rẽ. Tội lỗi làm ngăn trở cuộc chạy, hao mòn tâm lực và khiến cho mỗi mệt và sồn lòng.

Tội lỗi trái với thánh khiết. Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết. Để được làm con của Chúa chúng ta phải nên thánh vì Chúa là thánh.

Nên thánh là gì và làm thế nào để được nên thánh?

Ý nghĩa chính của sự nên thánh là biệt riêng hay phân rẽ với tội lỗi.

Sứ đồ Phao-lô giải thích trong 2 Cô-rinh-tô 6:14ff

“Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó,

“Đừng đá động đến đồ ô-úế, thì ta sẽ tiếp nhận các người”

Đây là công thức của đời sống đăc thắg. Khi nhìn xem Chúa Giê-xu chúng ta mới có sức để ‘phân rẽ hay ra khỏi’ những tội lỗi để vấn vương này.

Phân rẽ là gì? Tức là nói không, từ chối, không chấp nhận, cự tuyệt, không dự phần. Hay nói như Martin Luther, nhà Cải chánh của thế kỷ 16 “Khi ma quỷ đến gõ cửa,

ông ra mở và đáp: Martin Luther không có ở đây. Ông đã chết rồi”.

Trong ý nghĩa “phân rẽ khỏi chúng nó”, sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh trong Cựu Ước để nói đến điều Chúa cấm.

Phục truyền 22:10 “Chớ cày bằng một con bò thắg chung với một con lừa”. Hai con vật này khác loại với nhau trong sự dạy dỗ “Chớ mang ách chung với kẻ chắg tin” hay,

Phao-lô dùng 4 hiện tượng nghịch lý để đặt vấn đề phải tránh hay phân rẽ:

* Ông đối chiếu công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chắg?

Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chắg?

Dĩ nhiên câu trả lời là không.

* Kế đó là sự tương phản giữa hai lãnh vực tâm linh:

Đấng Christ và Bê-li-am có hòa hiệp chi? Để đưa đến

“Kẻ tin có phần gì với kẻ chắg tin? (Bê-li-am gốc từ tiếng Hy-bá-lai nói đến kẻ phạm pháp - lawlessness hay Satan).

Câu trả lời khẳng định: Không! Không có mối thông công, không hội hiệp nhau được.

Cho nên đi đến kết luận là “Chớ mang ách chung với kẻ chắg tin” và nên mang ách chung với Chúa Giê-xu như lời mời của

Chúa “Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy mang ách ta và học theo ta” (Ma-thi-ơ 11:29). Mang ách với Chúa không phải để biểu diễn hay khoe khoang bèn là học theo Chúa: khiêm nhường, nhịn nhục và phục vụ.

Phao-lô khuyên tiếp trong thư Cô-rinh-tô:

“Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó

“Đừng đá động đến đồ ô-úế, thì ta sẽ tiếp nhận các người”

Khi vướng mắc những điều tối tăm, không công bình và ô ố này, chúng ta sẽ bị nhiều vướng bận trong đời sống. Chúng sẽ cột chân chúng ta không cho đi thờ phượng Chúa, không dám mở miệng làm chứng cho Chúa, sẽ cột tay không cho dự phần làm công việc Chúa, cột túi tiền không dám dâng hiến cho Chúa, chế ngự tư tưởng chúng ta chỉ nghĩ đến mình, quyền lợi mình mà không nghĩ đến người khác, nhất là linh hồn tội nhân đang chết mất.

Do đó, khi “quãng hết gánh nặng” và “tội lỗi dễ vãn vương” chúng ta có thể sống đắc thắng và cuộc đua thuộc linh sẽ đến đích thành công.

III. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu để thấy được vinh hiển.

Ngày trong chương thứ nhất của

Thư tín này, trước giả đã giới thiệu *“Con là sự chói sáng của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và hình bóng của bốn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm rất cao”* (1: 3)

Có hai chỗ chúng ta thấy được sự vinh hiển Chúa: 1. Sự hiện diện của Chúa 2. Tại bên hữu Đức Chúa Trời. Trong chương 12 này, trước giả xác nhận: sau khi làm xong sự cứu chuộc hiện nay Ngài *“ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời”* (Ê-bơ-rơ 12:2c). Đây là chỗ cao trọng nhất, vinh hiển nhất. Đây cũng là chỗ chấp sự Ê-tiên đã nhìn thấy Chúa Giê-xu và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kinh thánh chép: Trong lúc bị ném đá sắp chết, giữa đám đông nghiêng răng giận dữ,



“Ê-tiên được đầy đầy Đức Thánh Linh, ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu của Đức Chúa Trời”. Công Vụ 7: 54ff. Bên hữu ngài Đức Chúa Trời là nơi vinh hiển.

Ma quỷ muốn chúng ta chỉ nhìn xem sự vinh hiển của thế gian.

Khi cám dỗ Chúa Giê-xu, “*ma quỷ đem Ngài lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy*” (Mat 4: 8).

Thế gian ngày nay có nhiều hấp dẫn lắm, sức lôi cuốn vẫn mãnh liệt. Nhiều người chạy theo và tìm kiếm nên không thấy sự vinh hiển của Chúa. Kinh thánh cho biết, ngày nay chúng ta có thể thấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời bằng cách “Nhìn Xem Đức Chúa Giê-xu”.

2 Cô-rinh-tô 3:18. “*Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cùng ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh*”. Tạ ơn Đức Chúa Trời đây là cứu cánh của đời sống, là trọng tâm của chức vụ.

Muốn thấy sự vinh hiển Chúa, chúng ta phải để mặt trần để nhìn xem Chúa.

Để mặt trần là như thế nào?

Có nghĩa không gì ngăn cách

giữa mình và Chúa. Tội lỗi dễ vấn vương, gánh nặng của việc đời làm lụy mình.

Những gì làm chúng ta buồn lo, mệt mỏi tâm linh và thể xác? Xin hãy mang đến nơi thập tự giá hôm nay. Chôn sâu nó đi. Đừng để nó làm ngăn cách mình nữa. Sau 40 ngày đêm ở với Chúa trên núi Sinai. Môi-se xuống núi, mặt người sáng chói vinh hiển vì đã gặp Đức Chúa Trời. (Xuất Ê-díp-tô ký và Phục Truyền 9). Từng trải của tiên tri Ê-sai là từng trải quan trọng cho mỗi người theo Chúa hôm nay (Êsai 6) Ê-sai đã thấy “*Chúa ngồi trên ngai cao sang, vạt áo của Ngài đầy đầy đền thờ...và khắp đất đầy sự vinh hiển của Ngài*”. Sau khi thấy Chúa, Ê-sai nhận thấy mình là người tội lỗi, có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy. Từ chỗ đó, Ê-sai nghe được tiếng Chúa.

Hôm nay chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi lớn mà Chúa Giê-xu đã thực hiện trên thập tự giá. Hãy đến và nhìn xem Chúa để được tha tội và cứu rỗi linh hồn. Xin đừng “*trễ nãi sự cứu rỗi lớn dường ấy*”. Nếu có ai đang trên bước đường theo Chúa mà bị tội lỗi vấn vương, mang nhiều gánh nặng hãy đến nhìn xem Chúa và quăng bỏ đi để có thể làm xong cuộc chạy đang bày ra trước mắt.

Tội lỗi dễ vẩn vương đó có thể là điều mình yêu thích khó từ bỏ. Nó cũng có thể là điều mình biết rõ, đã cướp đi niềm vui và bình an trong đời sống từ lâu. Tội lỗi đó làm khổ chính mình và làm khổ những người thân yêu. Chúng ta muốn quăng bỏ từ lâu mà chưa được. Nó cứ vẩn vương theo đuổi đến hôm nay. Đây là cơ hội, đây là dịp tiện để chúng ta có thể thấy Chúa đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban chúng ta đắc thắng trong cuộc chạy quan trọng nhất trong đời sống này.

Câu chuyện “Wrong Way Riegels” kể lại rằng: Ngày đầu năm 1929, hai đội banh Georgia Tech và UCLA tranh tài tại sân vận động Rose Bowl, cầu thủ Roy Riegels của Hội UCLA bị té, lăn đi mấy vòng, tuy nhiên vẫn giữ được quả banh và cầm đầu chạy. Anh không định được phương hướng, cho nên chạy về phía đội nhà mà không biết, suýt nữa làm bàn thắng cho đội địch. May nhờ bạn đồng đội Benny Lom vật ngã. Hành động của anh làm tổn hại tinh thần của đồng đội rất nhiều. Đến là giờ nghỉ giữa trận đấu, cả đội UCLA vào phòng đợi. Thông thường, đây là lúc huấn luyện viên của đội dặn dò hay bàn thảo kế hoạch. Nhưng lần này, tất cả đều lặng yên. Riêng cầu thủ Roy ngồi gục mặt xuống gối buồn

thảm. Khi còn ba phút nữa đến giờ đấu tiếp, huấn luyện viên Price lên tiếng: “*Các cầu thủ đấu nửa trận đầu, sẽ đấu nửa trận sau*”. Mọi người đứng lên ra sân, trừ Roy Riegels. Huấn luyện viên Price đến chỗ Roy ngồi, lên tiếng: “Roy, anh có nghe tôi nói không? Những cầu thủ đấu nửa trận đầu sẽ đấu nửa trận sau”. Roy Riegels nhìn lên, mặt đầm đìa nước mắt: “Em không thể đấu nữa vì em đã làm hỏng danh tiếng của trường, của thầy và của em. Em không thể đối diện với khán giả ngoài kia được.”

Huấn luyện viên Price kéo tay anh: “*Roy! Em phải đứng lên và ra sân. Trận đấu chỉ mới có một nửa thôi!*” Roy Riegels đứng lên, ra sân và khán giả thấy anh tranh giải rất hay trong hiệp hai.

Tất cả chúng ta chạy sai hướng đã lâu nhưng Đức Chúa Trời vẫn giàu lòng thương xót chờ đợi. Chúng ta phải nhận ra mình sai hướng và trở lại đi cho đúng hướng. Trận chiến chỉ mới có một nửa mà thôi. Hãy đứng lên, nhìn về hướng có Chúa Giê-xu và tiếp tục.

*Mục sư Nguyễn Anh Tài/GHT
Bài Giảng Khai Mạc
Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 32*



Toá Dối Hoá Nông

Hội Đồng Giáo Hạt năm nay không có phần bầu cử và sinh hoạt hành chánh, theo sự thay đổi cấu trúc hành chánh của Tổng Hội, cho nên mọi chương trình đều nhằm mục đích giúp người tham dự tìm kiếm Chúa và học hỏi để phục vụ Ngài. Như lời Chúa hứa: "Các người tìm ta, và gặp được, khi các người tìm kiếm ta hết lòng" (Giê-rê-mi 29:13), Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 32 trở thành một Hội Đồng trọng thể đáng ghi nhớ cho những ai đã gặp được Ngài.

Cảm tạ ơn Chúa vì tôi có dịp tham dự hầu hết Hội Đồng Giáo Hạt từ năm 1976 đến nay chứng kiến các sinh hoạt cùng các bước thăng trầm của Giáo Hạt, tôi vô cùng vui thỏa và cảm tạ Chúa về kỳ Hội Đồng lần thứ 32 này. Tôi tin duyên cơ người tham dự hội đồng là nghĩ đến cơ hội gặp gỡ nhau và cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong sách tiên tri Giê-ên chương 2 có đề

cập đến một hội đồng trọng thể và sách Công Vụ chương 15 có ghi lại giáo hội nghị của Hội Thánh đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem. Hơn thế nữa lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có bề dày gần đến trăm năm đã lưu lại biết bao kỷ niệm cùng gương sáng của các tiền nhân đã di chuyển từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vào Nam để dự hội đồng! Trên các chuyến tàu tốc hành hay các đoàn xe thuê bao căng biểu ngữ thật lớn: "Dự Hội Đồng Tổng Liên Đông Pháp" cho thấy tinh thần tham dự cao độ của hội thánh ngày xưa. Từng đoàn người rầm rộ đổ xuống địa điểm tổ chức hội đồng thời đó đã gây ấn tượng phấn khởi cho tôi con Chúa khắp nơi về phó hội! Hình ảnh này đã được các trang "Thánh Kinh Báo" ghi lại thật cảm động!

Rồi những thập niên qua, bao nhiêu cảnh bể dâu, Hội Đồng Tổng Liên Hội lần cuối năm 1976 chấm dứt sau khi hết chiến tranh, kéo dài

một khoảng trống u buồn vì thiếu vắng hội đồng. Một thiếu vắng chỉ làm tăng lòng khao khát được tham dự hội đồng của người tín hữu chân chính. Mãi đến năm 2001 Hội Thánh tại Việt Nam mới được tổ chức hội đồng dù chưa lấy lại phong độ ngày xưa.

Trong khi đó, Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ nắm lấy cơ hội tổ chức Hội Đồng Giáo Hạt từ khi đặt chân đến phần đất tự do này. Dù bước đầu với nhiều mối mẻ và đầy khó khăn sau cuộc di cư lịch sử, tôi con Chúa quyết định giữ truyền thống thiêng liêng và phước hạnh của hội thánh cho nên tổ chức ngay Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ nhất tại thành phố Lincoln, Nebraska vào năm 1976. Từ đó, Đức Chúa Trời chúc phước cho hội thánh và cá nhân tín hữu cách lạ lùng. Nhiều hội thánh được thành lập, công việc Chúa phát triển và số người được cứu gia tăng.

Trong thời gian dài này, có những kỳ Hội Đồng đặc biệt kỷ niệm các mốc lịch sử như Đại Lễ Kỷ Niệm 10 năm, 20 năm, 25 năm và 30 Năm Thành Lập Giáo Hạt mà mỗi khi nhìn lại, tôi con Chúa đều công nhận Giáo Hạt Việt Nam quả có Chúa đồng công và công việc của Đức Giê-hô-va ngày càng khởi sắc. Quả thật Đức Chúa Trời đã chúc phước cho dân sự Ngài. Tạ ơn Chúa.

Phục vụ trong ban Điều hợp và Tổ Chức Hội Đồng lần thứ 32 này,

các tôi tớ Chúa ý thức tầm quan trọng của Hội Đồng. Vì lần đầu tiên Hội Đồng không có đại biểu tham dự, không có đề nghị thảo luận, dường như không có điều khoản nào buộc các hội thánh phải tham dự Hội Đồng. Nỗi băn khoăn của ban tổ chức là không biết có bao nhiêu người đến được lần này. Địa điểm mới của Hội Đồng là một cơ sở quá rộng của Viện Đại Học Kỹ Thuật nằm trong thung lũng Pomona. Sự di chuyển trong Hội Đồng cũng khá bất tiện và tốn kém quá cao so với các năm qua. Khi ngồi lại để hoạch định chi tiết mới giạt mình vì chỉ sử dụng phòng hội chính, thì ngoài chi phí tính từng giờ của hội trường này, còn hai chi phí khác là: thiết trí bục giảng, hệ thống đèn, âm thanh và việc thuê máy điều hòa không khí giá trên \$20,000 Mỹ kim cho hai ngày! Một con số vượt quá dự tính và khả năng của Ban Tổ Chức. Tuy nhiên, vì ngày giờ đã qui định, thông báo đã gửi ra và ngày Hội Đồng cũng sắp đến, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Thêm vào đó, Viện Đại Học buộc chúng tôi cho biết số người tham dự và lưu trú trong Viện để tính tiền phòng trên số dự định đó. Thật là khó có con số chính xác vì người Việt chúng ta có thói quen đợi đến phút chót mới quyết định. Do đó, chúng tôi giữ chỗ theo số như các hội đồng trước. Gần ngày hội đồng Ban Tổ Chức cho biết còn gần 100

phòng trống và nếu không sử dụng Giáo Hạt phải trả đến gần \$10,000 Mỹ kim! Thêm vào đó, nào là việc đậu xe phải trả \$5.00 một ngày, phiếu ăn phải sử dụng bằng không vẫn phải trả tiền, tiền thế chân (deposit) cho mỗi chìa khóa là \$65 Mỹ kim.. Tất cả sự căng thẳng đó chúng tôi tha thiết cầu nguyện để người đến dự cũng như Ban Tổ Chức có thể cảm thông, vui vẻ hợp nhau ra mắt Chúa. Từ giờ cầu nguyện chung đến cầu nguyện riêng. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã nhậm lời cách kỳ diệu. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa đã thăm viếng dân Ngài.

Chưa có Hội Đồng nào chúng tôi bước đi bởi đức tin như kỳ Hội Đồng này. Đức tin thật đã đem đến các phước hạnh vô cùng quý báu vì khám phá các việc mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Bốn ngày rưỡi của Hội Đồng trôi qua thật nhanh, mọi người vui thỏa trong mọi sinh hoạt từ thuộc thể đến thuộc linh. Nhất là các giờ thờ phượng và

giảng dạy đem sự tươi mát tâm linh cho mọi người tham dự. Hầu như tất cả buổi thờ phượng và giảng dạy đều có người tiến lên cầu nguyện ăn năn những lầm lỗi, thiếu sót của mình. Nhất là ngày Chúa Nhật phòng hội có 1,700 ghế không còn chỗ trống. Người ta phải sắp thêm bất cứ khoảng trống nào và bên ngoài có hàng trăm tín hữu phải đứng vì không vào được bên trong! Ngày hôm ấy sau bài giảng của diễn giả Mục sư Jeff Brown, Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Great Lakes của Tổng Hội, hơn 80% thánh giả không ai còn ngồi trên ghế mình nữa. Người thì tiến lên chập cả trước bục giảng. Kể đứng, người quì tại chỗ mình quyết tâm nhờ cậy Chúa Thánh Linh để sống thánh khiết và đắc thắng cho Chúa. Một bầu không khí vui mừng phước hạnh mà từ lâu tôi con Chúa mong đợi nay đã đến và mọi người vui thỏa đón nhận cho linh hồn mình!

Quả thật, Chúa ban ơn cho từ



Một phần bên trong hội trường

Hội Đồng cầu nguyện, giờ khai mạc đến giờ bế mạc ai nấy tươi vui hơn hởi vì Chúa dùng tất cả diễn giả, thuyết trình viên mang đến những sứ điệp vô cùng quý báu cho đời sống tâm linh cũng như chức vụ.



Mục Sư Viện Trưởng và Ca Đoàn TKTHV

Tôi chưa bao giờ nghe nhiều người bày tỏ tấm lòng vui thỏa và tạ ơn Chúa như kỳ Hội Đồng lần này. Mục sư Jeff Brown cũng vui mừng sung sướng cho biết ông cảm kích về cơ hội đến dự Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam. Ông nói: Tôi cảm thấy thật tự do trong Thánh Linh khi rao truyền sứ điệp vì thấy mọi người đang khát khao mong đợi. Yếu tố này giúp cho diễn giả trình bày Lời Chúa rất nhiều. Các giờ hội thảo sống động vì đề tài phù hợp với nhu cầu. Nhiều người bày tỏ ý kiến xin thêm giờ vì thích thú và lợi ích. Tạ ơn Chúa về tâm tình và các ước muốn này.

Các ca đoàn của những Hội Thánh tỏ ra rất điêu luyện và ca đoàn của Thánh Kinh Thần Học Viện dự phần trong Đêm Ca Nhạc Thánh rất đáng khen. Giờ tri ân các tín hữu phục vụ là cao điểm của Hội Đồng năm nay. Người ta

nhìn thấy các vị Quản Nhiệm cùng với đại diện tín hữu hội thánh được xưng danh và bước lên bục giảng nhận lãnh tiêu biểu lòng biết ơn của Giáo Hạt vì đã đầy công hợp tác phục vụ Chúa tại hội thánh địa phương mình.

Dĩ nhiên tôi không thể tường thuật tất cả chi tiết mọi diễn tiến của kỳ Hội Đồng lần thứ 32 này,

nhất là bầu không khí vui tươi phước hạnh mà người tham dự mới cảm nhận cách riêng tư cho mình. Nếu ai không đến được kỳ Hội Đồng lần này, quả là một mất mát lớn lao trong đời sống tâm linh và chức vụ của mình.

Buổi bế mạc cũng diễn ra trong niềm vui khó quên khi ôn lại vài nét độc đáo của kỳ Hội Đồng, tôi cần ghi nhớ ba điều chính yếu là: 1) Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu - bài giảng của Mục sư GHT Nguyễn Anh Tài - 2) Hãy biết Chúa Giê-xu cũng nhìn xem mình - bài giảng của Mục sư Nguyễn Thỉ - và 3) Hãy cầu nguyện mỗi ngày ba lần - Three Times a Day (dựa vào đời sống Đa-ni-ên) bài giảng của Mục sư Jeffrey Brown - thì chắc chắn chúng ta sẽ sống đắc thắng và kết quả cho Chúa yêu quý chúng ta.

*Mục sư Nguyễn Anh Tài
Viện trưởng*

Nhật Ký Hành Trình

Nhật Ký Hành Trình

Nhật Ký Hành Trình 7

GHI LẠI CHUYẾN ĐI CỨU TRỢ TẠI BẾN TRE NGÀY 25/01/07
(tiếp theo kỳ trước)

Đến Ba Tri và Sơn Đốc: vì sao nhà thờ lại được dùng làm nhà mẫu giáo?

Nếu lấy Thị xã Bến Tre làm trung tâm thì Ba Tri là một huyện nằm về phía Đông Nam, có một mặt giáp với biển. Huyện này cũng như các huyện khác của tỉnh Bến Tre, gồm nhiều cù lao bao quanh là những sông nhánh và rạch nước. Sông Mê-kông chảy vào VN chia làm hai nhánh Tiền Giang và Hậu Giang. Từ Vĩnh Long ra biển có nhiều nhiều nhánh sông: sông Tiền, sông Cổ Chiên, Hàm Luông, Ba Lai... Giữa những sông này là những cồn đất làm thành tỉnh Bến Tre. Đây là vùng đất thấp, nhiều sông rạch, chẳng có gò đất hay đồi núi nào. Chúng tôi đi qua con đường hẹp dài hơn 20km với nhiều cầu băng qua sông rạch, hai bên đường nhiều nơi là đồng lúa nước, cũng có những khu vực đất còn

bỏ hoang. Vì gần biển, nên nhiều nơi đất bị nhiễm mặn không thể canh tác các loại cây ngắn ngày như lúa hay khoai, đậu... được. Có những lúc xe chạy qua những chiếc cầu mà bên cạnh là những cái cửa chặn nước lớn. Mùa nước cạn cửa này được thả xuống ngăn không cho nước mặn từ biển tràn lên phía thượng nguồn, mùa lũ người ta kéo cửa lên để nước lũ chảy xuống, mang nước ngọt và phù sa phủ tràn khắp đồng ruộng, đẩy nước mặn trở ngược ra biển. Hệ thống chặn nước này đã giúp cho một vùng dân cư rất đông của Huyện Ba Tri có đất trồng trọt, không sợ bị nước mặn xâm thực.

Chúng tôi đến thị trấn Ba Tri lúc hơn 1 giờ chiều, cả đoàn ghé vào một quán ven đường ăn vội đĩa cơm rồi đi bộ đến thăm nhà thờ Tin Lành Ba Tri. Ngôi nhà thờ nhỏ, mặt tiền xây chớp nhọn có cây

thập tự ở đỉnh, bên trái là dãy lớp học mẫu giáo. Nhìn lên bảng hiệu không thấy ghi là nhà thờ mà là Trường Mẫu Giáo thị trấn. Mục sư Huy cho biết nhà thờ này đã bị đóng cửa năm 1983 sau khi Mục sư không được phép cư trú ở đây. Chúng tôi đi vòng ra phía sau để vào bên trong, các cửa đi, cửa sổ đã mất hết, mái nhà thờ cũng chẳng còn, người ta xây bức tường gạch ngăn nhà thờ làm đôi, nửa phía trước che tôn làm kho, còn nửa phía sau bỏ trống. Chúng tôi đứng trong nền nhà thờ nhìn lên khu tòa giảng vẫn còn hàng chữ sơn đỏ: Tôn Vinh Đức Chúa Trời, nhìn xung quanh vách nhà thờ tường gạch có nhiều vết nứt, nhìn xuống nền, một góc có hàng ngói xếp ở góc tường, nhiều nơi cỏ mọc xen giữa mảng rêu xanh. Nhìn lên bầu trời, một ít áng mây bay giữa trưa nắng yếu, chúng tôi thấy xúc cảm sâu xa trước hiện trạng của ngôi nhà thờ và tình cảnh của các tín hữu nơi đây - có nhà thờ mà không được sử dụng, phải nhóm lại tại nhà một tín hữu cách đó 7 km. Mỗi người chúng tôi đặt tay vào tường nhà thờ và dốc đổ lòng mình dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng cầm quyền trên cả vũ trụ, Đấng lập nên các vua, các bậc cầm quyền, Ngài sớm nhậm lời cầu xin của tôi con Chúa đang ngày

đêm khẩn xin về sự mở cửa trở lại nhà thờ này. Xin Chúa sớm cho nơi đây được dùng làm nơi thờ phượng Ngài như lúc ban đầu, được xây lại khang trang làm nơi cầu nguyện và bày tỏ Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho người dân cả huyện Ba Tri. Chúng tôi không cầm được nước mắt trước sự hoang phế của cửa cơ sở nhà Chúa, thật đáng thương thay ngôi thánh đường nhỏ đã bị sử dụng sai mục đích gần 25 năm qua! Ngoài nhà thờ này, ở Bến Tre còn có nhà thờ Sơn Đốc, thuộc huyện Giồng Trôm vẫn còn bị đóng cửa. Nhà thờ Sơn Đốc cách Ba Tri 15km, hiện đang được dùng nhà mẫu giáo.

Rời nhà thờ Ba Tri, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Các tín hữu Tin Lành nơi đây làm điều gì nên tội khiến họ không được phép sử dụng nhà thờ của mình để thờ phượng Chúa? Sự thật thì Hội Thánh Tin Lành như cái cửa chặn nước mặn kia, ngăn không cho tội lỗi lan tràn. Kinh thánh có nhiều lời cảnh cáo về đời sống bất khiết, gian ác, sa đọa, tham lam, sự vô tâm trước đau khổ của đồng loại... là những điều mà chính lương tâm trong lòng người cũng lên án, và xã hội nào cũng đồng tình. Sứ mạng của Hội Thánh cũng nhằm rao ra tình thương và chân lý của Chúa Cứu thế Giê-xu, như nước sông tràn đem ơn lành, sự bình an, niềm vui tươi

khắp mọi nhà. Ngài đã từ trời đến thế gian để tìm và cứu con người ra khỏi án phạt của tội lỗi và quyền lực của sự tối tăm, ban cho kẻ tin Ngài đời sống ngay lành, nhân đức, biết tôn kính Đấng Tạo Hóa, biết yêu thương người lân cận như chính mình, biết góp phần đem lại sự thịnh vượng cho gia đình, cộng đồng và đất nước. Tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu giúp người ta loại bỏ những thói tục mê tín, khuyến khích sự học hỏi, đề cao sáng kiến và tinh thần phục vụ, dạy đạo hiếu thuận, tôn trọng bậc cầm quyền, xây dựng tình làng nghĩa xóm, làm công việc của người giải hòa những xung đột giữa người với người, cứu giúp người nghèo, thăm viếng kẻ mồ côi và người góa bụa, binh vực người cô thế... Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng tóm tắt giới răn của Ngài trong một câu ngắn gọn:

“Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người”

và, *“hãy yêu người lân cận như mình”*.

Một Tin Lành như vậy thật sẽ đem lại sự bình an, phước hạnh và phát triển, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh phồn vinh.

Chúng tôi đã gặp rất nhiều người có cuộc sống được thay đổi cách kỳ diệu từ khi tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của đời sống mình.

Từ người nghiện rượu bỏ bê gia đình nay bỏ rượu và hết lòng chăm lo đến người thân, bà con họ tộc và xóm giềng; có những người đau khổ tuyệt vọng tìm cách quỳên sinh, nay tìm thấy niềm vui và ý nghĩa sống trong Chúa Cứu Thế. Có những người trí thức bao năm tìm ý nghĩa và sự bình an cho cuộc đời trong các triết lý và sự thành công trên thương trường, cuối cùng nhận ra chân lý và cứu rỗi thật chỉ duy có nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ thật sự thỏa lòng trong niềm tin và cách thực hành niềm tin của Hội Thánh Tin lành. Niềm tin nơi Chúa như vậy đáng được rao truyền rộng rãi đến từng cá nhân và cộng đồng. Chúng tôi cảm ơn Chúa đã có hơn năm ngàn người dân Bến Tre đã tin Chúa và đang nhóm lại thờ phượng Chúa ở 10 nhà thờ và những điểm nhóm. Ngoài ra, còn rất nhiều người khác đang có thiện cảm đối với Tin Lành. Đức Chúa Trời sẽ đổ phước xuống cho chính quyền khi các cấp lãnh đạo quan tâm tới nhu cầu của Hội Thánh tại Ba tri và sớm giao cho Hội Thánh sử dụng các giáo sở trên cho mục đích chính đáng và bức thiết của các tín hữu nơi đây. Xin Chúa đổ phước trên Hội Thánh để từ đây phước lành của Chúa phủ khắp cả vùng. Xin nhớ cầu nguyện cho hai Hội Thánh Ba Tri và Sơn Đốc, để một ngày gần

đây không còn thấy cảnh thương tâm của những ngôi nhà thờ đổ nát nữa.

Chúng tôi tiếp tục thăm nhà một tín hữu dùng làm điểm nhóm. Căn nhà có một phòng rộng khoảng 60m² quét vôi vàng khang trang. Hằng tuần tín hữu hai Hội Thánh Ba Tri và Sơn Đốc tề tựu về đây thờ phượng Chúa vào thứ Tư, có Mục sư Lạc từ nhà thờ Thị xã Bến Tre đến giảng dạy. Chủ nhà là một bác hơn 60 tuổi, mới tin Chúa được 3 năm. Trước đây bác theo đạo Cao Đài, một tôn giáo xuất phát từ tỉnh Tây Ninh, nhưng khi được nghe nói về Chúa, bác đã tìm được con đường cứu rỗi cho đời mình. Một số con và các cháu của bác cũng đã tin Chúa. Chúng tôi thấy sự vui vẻ và nhiệt tình của bác với Hội Thánh và với đoàn công tác của chúng tôi. Có rất nhiều gia đình như bác ở khắp nơi trong nước, khi Hội Thánh cần họ sẵn sàng dùng nhà mình làm nơi nhóm lại, không ngại đến sự tốn kém hay ảnh hưởng đến sinh hoạt riêng tư, mà xem là cơ hội để phục vụ Chúa. Nhiều ngôi nhà như vậy về sau đã trở thành nơi xây dựng nhà thờ và thành lập chi hội chính thức. Chúng tôi tiếp đại diện các gia đình, trao tiền trợ giúp xây nhà cho 3 tín hữu và mời Mục sư Huy cầu nguyện cho các con cái Chúa và Hội Thánh. Chúng tôi tin rằng

Chúa có nhiều cách để chăm sóc bầy chiên của Ngài nơi này, Ngài sẽ tiếp trợ cho anh chị em mọi nhu cầu, vì chẳng ai trông đợi Chúa mà bị hổ thẹn.

Chúng tôi chào bà và gia đình bà để theo các con cái Chúa đến thăm gia đình một tín hữu có nhà bị sập gần đó. Trên lối hiên nhà đi ra có hàng bể bê-tông hình trụ chứa nước mưa. 70% người dân các tỉnh miền Tây VN không có nước sạch để uống, họ dùng lu, hồ xây gạch hay đúc bằng bê tông để chứa nước trong những tháng mưa để dành dùng trong năm, nước giếng hay nước sông chứa nhiều chất phèn, tức oxid sắt, làm cho nước bị đục vàng và mùi khó chịu, nhưng chẳng phải nhà nào cũng có được đủ dụng cụ để chứa nước dùng cho cả năm. Một điều thật trở trêu là hàng triệu người sống giữa vùng sông nước mênh mông lại thiếu nước sạch để uống. Vẫn chưa có thiết bị lọc nước nào vừa có hiệu quả, vừa có giá thành thấp để quảng đại người nghèo có thể sắm được. UBYTXH chúng tôi cũng đang tìm kiếm mô hình lọc nước nào đáp ứng hai yêu cầu này để có thể phổ biến rộng rãi cho đồng bào.

Giải quyết được việc cung cấp nước sạch là giải một bài toán xã hội dân sinh lớn, bởi có nước sạch sẽ giúp tránh bệnh đường ruột, gia

tăng sức khỏe, giảm chi phí thuốc men, giảm thì giờ đi khám và chữa bệnh.. và bao nhiêu hệ lụy khác. Nhiều người tiện tặn để dành tiền cả năm, khi bị bệnh đường ruột vì uống nước không sạch, phải bỏ mọi việc đi bệnh viện, số tiền dành dụm được coi như đi đứt. Sống trong hoàn cảnh như vậy bao giờ mới khá lên được?

Khi vào thăm một tín hữu bị sập nhà, chúng tôi gặp đôi vợ chồng trẻ làm nghề sửa xe gắn máy. Mái nhà đã bị gió thổi bay không còn tấm tôn nào, chỉ còn hai vách hông bằng lá dừa nước. Họ mua được mấy tấm tôn cũ đủ lợp cái bếp phía sau, và hai tấm bạt nhựa dùng che một phần ba nhà phía trước, trên cái giường gỗ. Cách che chắn tạm bợ này khi mưa xuống thì chẳng biết sẽ trú ở ngụ thế nào? Chắc chắn là gia đình này không thể nào ngủ được vào những đêm mưa, vậy mà họ đã phải sống gần 2 tháng kể từ khi bị bão đến nay! Hai vợ chồng thật mừng được Hội Thánh trợ giúp để có đủ tiền để làm lại mái nhà chắc chắn. Xin Chúa tiếp tục ban ơn và che chở gia đình này, cho hai bạn được sức khỏe, được sung túc, các con của họ sẽ như những cây dừa tỉnh Bến Tre, lớn lên vững chãi tươi tốt, được sống trong tình thương của cha mẹ, của Hội Thánh và của Chúa Cha nhân từ.

Đến Sơn Đốc, nhà thờ Thị Xã Bến Tre và Mỏ Cà: Việc trợ giúp cần được tiếp tục.

Rời nhà này chúng tôi đến huyện Giồng Trôm để tìm thăm bà Thảo, là thân nhân một tín hữu của Hội Thánh Tin lành Khánh Hội, Quận Tư, TP HCM. Vị này cho biết nhà bà Thảo đã bị sập hoàn toàn, bà đã tin Chúa nhưng không biết nhà thờ ở đâu để đến thờ phượng Chúa, bởi vậy không Hội Thánh nào biết tên bà để đưa vào danh sách cần trợ giúp. Khi nhận được lời đề nghị của Hội Thánh Khánh Hội với sơ đồ hướng dẫn đến nhà, chúng tôi không biết có tìm được nhà không bởi phải nhiều lần rẽ vào các lối đi của vùng thôn quê, là nơi chúng tôi chưa từng đến. Nhờ Mục sư Hiền tận tình tìm kiếm, hỏi đường và cuối cùng, sau khi đi bộ hơn nửa cây số, cập theo vườn nhà trong xóm, dưới rặng dừa, chúng tôi đã tìm được nhà bà Thảo. Chúng tôi vào căn nhà mái tôn xi-măng, vách nhà chỉ cao lưng chừng. Gặp bà chúng tôi hỏi thăm về sự thiệt hại do bão vừa qua. Bà chỉ cái sân đất phía trước và nói căn nhà đã bị sập hoàn toàn. Hóa ra nhà mà chúng tôi vào là nhà của con trai bà, còn nhà bà chỉ như miếng đất hoang. Bà thu gom được mấy tấm tôn và cây gỗ xếp lại, lấy lá dừa khô che bên trên. Chúng tôi đi ra để nhìn kỹ hơn căn nhà

của bà, chỉ còn cái lò bếp làm bằng xi-măng, bốn cái lu đựng nước mưa, và ô tường gạch cao độ 1 mét của cái chuồng nuôi lợn. Gia tài của bà chẳng còn gì, mà thật ra ngoài cái nhà vách lá mái tôn đã bị sập ra, bà cũng chẳng có tài sản gì nhiều. Một gia đình thật sự nghèo cần sự quan tâm của Hội Thánh, về thuộc linh cũng như thuộc thể. Chúng tôi thật mừng vì cùng đi với chúng tôi có Mục sư Lạc, phụ trách chăm sóc các tín hữu ở khu vực Sơn Đốc này, và bà Thảo lần đầu tiên được gặp mục sư đến thăm nhà. Bà đã tin Chúa do con bà đi làm ăn ở Sài-gòn tin Chúa và về làm chứng lại cho mẹ, bà tin Chúa, nhưng chưa ai biết ở đâu để đến thăm viếng và giúp đúc tin cho bà, nhà thờ Tin Lành Sơn Đốc gần nhà bà vẫn còn thì bị đóng cửa, bà như con chiên xa bầy, và bây giờ đã có mục sư là người chăn tìm gặp được bà để có thể chăm sóc về sau.

Chúng tôi chia tay và nhờ con trai bà cố gắng dùng số tiền trợ giúp này để dựng lại nhà cho bà. Chúng tôi mong việc này sẽ hoàn tất sớm để bà có chỗ ra chỗ vào trong lúc tuổi già, để các con cháu bà đi làm ăn xa có nơi trở về sum họp trong những ngày lễ, tết. Cuộc sống của người già ở quê chẳng có ước mong gì lớn lao, chỉ cần con cháu về thăm mẹ, thăm bà một

năm đôi bận là thỏa lòng rồi.

Chúng tôi rời nhà bà Thảo, lên đường ghé thăm nhà thờ Sơn Đốc, thuộc huyện Giồng Trôm. Trong nhà thờ có lớp mẫu giáo đang học nên chúng tôi chỉ có thể vào sân bên hông để cầu nguyện. Sân này trước đây là nhà ở của mục sư quản nhiệm, nay đã bị dỡ bỏ. Xin Chúa sớm mở đường cho việc mở cửa và trùng tu lại giáo sở này để làm nơi thờ phượng Chúa và rao giảng Tin Lành cho đồng bào trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục đi đến nhà thờ Tin Lành thị xã Bến Tre, ngôi giáo đường 3 tầng và 1 tầng lửng đẹp nhất trong các nhà thờ trong tỉnh mới vừa kỷ niệm 1 năm khánh thành. Nhà của tín hữu tại thị xã thì không bị hư hại gì, nhưng những tín hữu ở ven, cách nhà thờ 12-20km thì bị thiệt hại nặng. Lần này quỹ cứu trợ dành 8 suất cho 8 gia đình khó khăn nhất. Hội Thánh cho hay còn nhiều nhà khác cũng cần cứu giúp, chúng tôi mong sẽ vận động được thêm để tiếp tục trợ giúp các gia đình này trong những ngày sắp tới. Trong việc cứu trợ các gia đình nạn bị thiệt hại do bão Xangsane đối với miền Trung và bão Durian đối với miền Nam, UBYTXH TLH đã định rằng không giới hạn thời gian trợ giúp, bất kỳ lúc có ân nhân muốn giúp cho gia đình tín hữu hay đồng bào nào ở những khu vực này, chúng

tôi sẽ giao đến tận tay người cần giúp, cho đến khi không còn gia đình nào phải ở trong cảnh màn trời chiếu đất mới thôi. Chúng tôi nghĩ công việc từ thiện này không phải làm cho xong đợt, mà cố làm sao giúp cho càng nhiều đồng bào và tín hữu nghèo càng tốt.

Sau khi nhờ Ban Trị Sự Hội Thánh Tin Lành Thị xã Bến Tre chuyển số tiền đến các gia đình con cái Chúa, chúng tôi vội vã lên đường đi HT huyện Mỏ Cày. Để đến nơi này phải qua phà Hàm Luông. Hai bên bến phà có nhiều quầy bán hàng, đặc biệt là kẹo dừa và bánh tráng khoai mì. Có nhiều lò làm kẹo dừa nổi tiếng. Mỗi lò chế biến sản phẩm với hương vị khác nhau, vì vậy, nhiều khách mua hai ba hiệu kẹo một lúc để có thể thưởng thức cho biết. Nguyên liệu thì giống nhau, nhưng cách chế biến với hương vị khác nhau làm người sử dụng có thể ăn được nhiều kẹo hơn. Khi đến nhà thờ Mỏ Cày, các gia đình tín hữu đã chờ sẵn. Chúng tôi gặp đại diện các gia đình và được biết đến nay chưa ai dựng lại được mái nhà của mình. Sự trợ giúp hôm nay thật là đúng lúc. Khi phải ở trong cảnh gió lộng mưa tuôn vào nhà với những mái nhà che tạm, mới thấy sự vui mừng của và anh chị em trong Chúa khi được trợ giúp là thế nào. Nhiều người nói họ như thế

nằm mơ khi nhận được sự trợ giúp giá trị và bất ngờ này.

Tiên Thủy- Hội Thánh rộng mở và nghĩa tình.

Rời Mỏ Cày lúc 5 giờ chiều, chúng tôi còn muốn đến Hội Thánh Tiên Thủy để thăm ba cụ bà quả phụ MS. Các cụ ông đã qua đời nhiều năm trước đây và HT Tiên Thủy đã xây nhà mời các cụ về đây ở để chăm lo cho các cụ lúc tuổi già. Một cụ ở tuổi 60, một cụ ở tuổi 70 và một cụ ở tuổi 80. Mỗi người ở trong một căn hộ rộng hơn 60m², có phòng khách, phòng ngủ và bếp ăn sạch sẽ. Chúng tôi thấy thật cảm động về ân tình của HT Tiên Thủy đối với các đầy tớ Chúa trong lúc neo đơn.

Quý cụ đã dâng trọn cuộc đời để phục vụ Chúa, khi về già không có lương hưu, không được cấp nhà, hầu hết các cụ phải sống trong cảnh nghèo. Mỗi ba tháng 1 lần, TLH phụ cấp cho các cụ 1 triệu đồng (65USD), số tiền này chỉ đủ đáp ứng một phần nhu cầu tối thiểu của một người già. Các cụ phải nhờ con cháu hay tín hữu giúp thêm. Hiện Hội Thánh có 25 cụ MS hưu trí và 48 quả phụ MS cần cấp dưỡng. Ngân quỹ của Tổng Liên Hội không đủ để lo cho các cụ nhiều hơn. Hiện nay Hội Thánh chung cũng chưa có nhà dưỡng lão, các cụ người thì ở với con

cháu, người tá túc trong nhà bà con... Chúng tôi được biết thường trực TLH cũng đã có nhiều cuộc bàn thảo về vấn đề này, nhưng cho đến nay cũng chưa thấy dự án nào được thực hiện.

Việc lập một nhà dưỡng lão không dễ vì đòi hỏi phải có một lô đất rộng, chi phí xây dựng cũng khá lớn, việc quản lý cũng rất phức tạp... Trong khi chờ đợi một dự án nhà dưỡng lão qui mô, chúng tôi nghĩ cách làm của Hội Thánh Tiên Thủy là một mô hình rất hay, đáng được khuyến khích và có thể nhân rộng. Một hay hai, ba chi hội tỉnh cùng nhau góp phần, và nếu cần thì vận động thêm để xây nhiều cụm, mỗi cụm 3-4 phòng dưỡng lão như Hội Thánh Tiên Thủy đã làm. Như vậy, chỉ cần 15 đến 20 điểm là có thể giải quyết được một cách cơ bản nhu cầu chăm sóc các cụ mục sư hưu trí và các bà quả phụ mục sư. Việc lập các nhà dưỡng lão với qui mô nhỏ của chi hội có lợi điểm là dễ thực hiện, có thể làm nhanh, và vì ở gần các chi hội nên các con cái Chúa dễ có dịp thăm hỏi và góp phần trợ giúp các cụ.

Chúa dạy hội thánh phải hết lòng nhớ tới các đầy tớ Chúa là những người đã đem lời hàng sống nuôi dưỡng tâm linh mình. Họ đã trải qua biết bao gian truân trong chức vụ. Nhiều người đã từng chịu

bao lao khổ vì cơ rao giảng Tin lành, nhiều người đã bỏ công danh, sự nghiệp làm ăn để chuyên tâm mở mang nước Trời... Họ đã hiến cả cuộc đời cho Chúa và Hội Thánh, chúng ta có thể góp phần gì để yên ủi quý cụ lúc hưu hạ, neo đơn? Một người, một Hội Thánh có thể không làm được, nhưng nếu hiệp nhau cậy ơn Chúa đôi ba Hội Thánh, đôi ba người, Hội Thánh của một thành phố, một tỉnh... thì chắc có thể làm được, và khi hiệp nhau thực hiện công tác nghĩa tình này, chắc chắn Hội Thánh sẽ kinh nghiệm được những ơn phước mới từ nơi Chúa nhân từ.

Ngoài việc đang chăm sóc 3 cụ quả phụ mục sư hiện nay, chúng tôi được biết Hội Thánh Tiên Thủy cũng có ý định xây thêm một số phòng ở nữa để có thể lo cho một số đầy tớ Chúa đang hưu trí. Nếu được phép xây dựng cũng như xin phép cư trú cho các cụ ở nơi khác đến, thì dự án có thể được tiến hành sớm. Hội Thánh Tiên Thủy cũng là địa điểm tiếp đón nhiều hội đồng bồi linh, các khóa dạy Thánh Kinh cho tín hữu và nhân sự hằng năm cho các Hội Thánh trong tỉnh. Tiên Thủy đúng là Hội Thánh rộng mở vòng tay và ân cần với mọi người. Để làm được những việc này, từ mục sư cho đến Ban Chấp Sự và các tín hữu của Hội Thánh phải là những người có lòng

rộng rãi, đầy tình thương và lòng hiếu khách, thể hiện phẩm chất của Hội Thánh Chúa mong muốn.

Những ước mong trong tương lai

Lần này UBYTXH cũng dành tiền để giúp cho hai gia đình đồng bào và nhờ quý mục sư trong ban đại diện Hội Thánh chọn nơi thực hiện việc này. Chúng tôi cũng đang lập dự án vận động để có thể giúp cho 30 gia đình đồng bào khác, mỗi gia đình có đủ tiền làm lại mái và vách nhà. Hy vọng việc này sẽ được tiến triển tốt trong thời gian ngắn. Khi có đủ kinh phí cho dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục cử đoàn đến Bến Tre để một lần nữa để hiệp tác với Hội Thánh trong tỉnh thực hiện công việc cứu giúp này. Chúng tôi cũng hy vọng trong một ngày gần đây sẽ có thể có đủ tiền để mua tôn giúp lợp mái nhà cho 10 gia đình đồng bào ở Lộc Thuận, vì tại nơi đây nhu cầu của đồng bào còn rất lớn.

Mười một giờ đêm chúng tôi mới về đến Sài-gòn. Hơn 16 tiếng đồng hồ trong ngày, chúng tôi có dịp thăm tám Hội Thánh ở sáu huyện thị của tỉnh Bến Tre: An Hóa, Lộc Thuận, Ba Tri, Sơn Đốc, Thị xã Bến Tre, Mỏ Cày, Tiên Thủy và Tân Thạch. Còn năm Hội Thánh Chợ Lách, Giao Hòa, Quới

Sơn, Sơn Hòa và Bình Đại không ghé thăm kịp trong chuyến đi này.

Cám ơn Chúa cho chúng tôi được dự phần với các Hội Thánh và con cái Chúa ở hải ngoại cũng như trong nước trong công tác từ thiện này. Tỉnh Bến Tre có tới 1,4 triệu dân mà chỉ có trên 5,000 tín hữu Tin Lành. Nhu cầu thuộc thế, thuộc linh thật quá lớn không ai có thể kham hết được, và chắc rằng Chúa cũng chẳng có ý định giao hết mọi việc cho một người, một tổ chức, hoặc một hội đoàn nào. Ngài nào có giới hạn những ai có lòng yêu Ngài và tìm đến nơi này để phục vụ? Về phần mình, chúng tôi cầu mong Chúa ban thêm ơn trên các Hội Thánh, các ân nhân khắp nơi và cả chúng tôi nữa, để cứ bền đỗ trong sự ban cho của Chúa và bắt lấy mọi dịp tiện đem lại sự cứu giúp cho Hội Thánh và đồng bào để qua đó tình thương Chúa được bày tỏ và Danh Ngài cứ được tôn cao mãi không ngừng. Chúa Cứu thế Giê-xu đã phán dạy rằng:

“Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các người mà ngợi khen Cha các người ở trên trời.”

THP



Lược Thuật Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 32

Hội Đồng Giáo hạt lần thứ 32 của Hội Thánh Tin Lành, Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ, đã được tổ chức từ ngày thứ Sáu 22 đến thứ Ba 26 tháng 6 năm 2007 tại California Polytechnic University, thành phố Pomona, dưới sự chủ tọa của Mục sư Nguyễn Anh Tài, Giáo Hạt Trưởng, chủ đề “Nhìn Xem Đức Chúa Giê-xu” và câu gốc “*Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là*

Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2) Hội đồng năm nay là Hội Đồng bồi linh và huấn luyện nên cả chương trình đều nhắm vào mục đích này.

Cảm ơn Chúa đã cho khí hậu có phần mát mẻ hơn nhiệt độ dự báo, vì thành phố Pomona nằm trong đất liền, nóng bức hơn vùng ven biển. Địa điểm Hội Đồng năm nay thật mới mẻ đối với Ban Tổ Chức và người tham dự, lại thêm phải di chuyển khá xa giữa nơi ở, và các nơi nhóm, cho nên, khí hậu mát mẻ góp phần không nhỏ để thêm sự kiên nhẫn cho mọi người. Ban Tổ Chức đã chuẩn bị các xe van đưa đón liên tục... những trở ngại nhỏ đó đã tan biến trong sự chúc phước của Chúa dành cho Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 32 này.

Hội Đồng đã bắt đầu với **Hội Đồng Cầu Nguyện** từ 7 giờ 30 tối thứ Sáu 22-6, có khoảng 400 người tham dự. Mục sư Hồ Hiếu Hạ, Nghị Viên BCHGH, chia sẻ Lời Chúa với chủ đề **“Tay Của Đức Chúa Trời”**. Câu gốc: Công vụ 11:21 *“Tay Chúa ở cùng mấy người đó”*. Dựa trên câu chuyện tay Chúa viết trên vách tường trong cung vua Bê-n-xát-xa, tuyên án vua, chấm



Mục Sư Hồ Hiếu Hạ

dứt một triệu đại chống nghịch Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 5:22-31). Bàn tay của Chúa có thể đưa ra để hình phạt, bàn tay của Chúa cũng có thể chạm đến môi miệng tiên tri để thanh tẩy, bàn tay của Đức Chúa Trời có thể ở cùng môn đồ Ngài để ban phước, bảo vệ... và khi Chúa rút tay Ngài khỏi cuộc đời người nào thì thật là tai họa! Lời Chúa đã chạm đến lòng người nghe, ai nấy trải lòng mình trước mặt Chúa, cầu nguyện trong sự ăn năn, xin Chúa đặt tay, ban phước trên từng cá nhân và trên Hội Đồng. Hội đồng cầu nguyện chấm dứt vào lúc 9 giờ tối, sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Anh Tài.

Ngày khai mạc bắt đầu với **giờ tĩnh nguyện** lúc 6:30 sáng thứ Bảy. Mục sư Huỳnh Văn Linh, quản nhiệm HT Austin, TX., chia sẻ Lời Chúa trong Lu-ca 18:9-14 với chủ đề “*Thái Độ Cầu Nguyện*”. Mục sư khai triển thái độ cầu nguyện hạ mình của người thu thuế, bổ sung hình ảnh 10 người phung và hình ảnh người mù thành Giê-ri-cô để kêu gọi con dân Chúa thể hiện sự cầu nguyện hạ mình như Đa-vít, Ma-na-se, Đa-ni-ên, nài xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời, ý thức tình trạng và địa vị của chính mình cũng như nhận thức Chúa đầy lòng nhân từ thương xót. Hội đồng đã có những giờ phút tương giao với Chúa thật phước hạnh.

Lễ Khai Mạc được tổ chức trọng thể lúc 9 giờ sáng, Mục sư Lê Vĩnh Thạch, Thư ký Giáo Hạt, chào mừng và đề nghị Hội đồng học thuộc lời chúc phước trong Dân số ký 6:24-26. Trong bài diễn văn khai mạc, Mục sư Giáo Hạt Trưởng đã nhấn mạnh hai mục tiêu quan trọng của Hội đồng bồi linh này là “*phát triển lãnh vực tâm linh*” với tinh thần tìm



Mục Sư Huỳnh Văn Linh



Ban Thờ Phụng HT Anaheim

kiếm Chúa để được thức tỉnh và phục hưng, và “*trang bị kỹ năng phục vụ Chúa*”. Trong bài tường trình tóm lược công việc Chúa, Mục sư Lê Vĩnh Thạch, cho thấy trong năm qua, Giáo Hạt có thêm 3 Hội Thánh mới, 2 Hội Thánh thành lập vào đầu năm 2007 và có thêm 668 người gia nhập vào Hội Thánh. Tính đến cuối năm 2006, Giáo Hạt có 12,550 người, 91



Mục Sư Lê Vĩnh Thạch

Hội Thánh, 147 Mục sư Truyền đạo, 26 Cộng tác viên Mục vụ, 34 Mục sư Trí sự và Quả phụ. Sự dâng hiến của Hội Thánh cũng gia tăng khả quan. Tổng thu của các Hội Thánh là 9,743,111 Mỹ kim. Tổng chi là 7,374,425 Mỹ kim. Số dâng phần mười cho Giáo hạt là 480,822 Mỹ kim và cho Quỹ Truyền giáo Tổng hội là 326,055 Mỹ kim.

Trong bài giảng khai mạc, Mục sư Nguyễn Anh Tài đã dùng Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 12:1-10 với sứ điệp “*Nhìn Xem Đức Chúa Giê-xu*”.

(Bài giảng có đăng trong số này) Sau phần giảng luận, các cụ Mục sư trí sự, các bà QPMS được mời lên phía trước để Hội Đồng cảm tạ Chúa về đời sống phục vụ Chúa của các cụ và để các cụ cầu nguyện cho những tín hữu nào muốn kinh nghiệm sự đắc thắng trong Chúa. Nhiều người đáp ứng bước lên để được các cụ cầu thay.

Mục sư Nguyễn Anh Tài, Viện



Mục Sư Nguyễn Anh Tài, GHT

Trưởng Thánh Kinh Thần Học Viện đã trình bày sơ lược về hoạt động của Viện và nhu cầu cấp thiết phải thay hệ thống điều hòa không khí, với kinh phí dự trù hơn 65,000 Mỹ kim. Buổi lễ kết thúc lúc 12 giờ, sau lời cầu nguyện của Mục sư Mã Phúc Tín, Ủy Viên Mục vụ của Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).



Các cụ MS Trí sự và Quả Phụ MS cầu nguyện cho các tín hữu

Chiều và tối thứ Bảy là sinh hoạt của các đoàn thể Giáo Hạt.

Chủ đề của **Hội Đồng Đoàn Phụ Nữ** là “*Sống Khôn Ngoan*”. Chương trình hội thảo “*Đặt Lại Ưu Tiên*” vào buổi chiều do bà Đoàn Trưởng và Đoàn Phó đảm trách. Buổi tối là chương trình bồi linh do Mục sư Thomas



Ban Chấp Hành Đoàn Phụ Nữ



Mục Sư Thomas Stebbins

Stebbins rao giảng sứ điệp “*Sống Dưới Đất, Chăm SỰ Trên Trời*”, theo I Cô-rinh-tô 4:16 – 5:11. Phòng nhóm của Phụ Nữ trong hai buổi đều không đủ chỗ ngồi (trên 500 người). Lời Chúa đã khích lệ quý bà dành ưu tiên cho Ngài và nhắc nhở quý bà nhớ đầu tư vào cõi đời đời. Được biết năm qua, Đoàn Phụ Nữ có dự án giúp Đoàn Thanh Niên 10,000 Mỹ kim và giúp

cho việc truyền giáo cho các cô dâu Việt Nam tại Đài Loan 5,000 Mỹ kim.

Chủ đề **Hội Đồng Nam Giới** là “*Trưởng Thành Để Phục Vụ*”, Mục sư Văn Đài, Quản nhiệm HT Midway City, CA., rao giảng sứ điệp “*Một Hội Đồng Trọng Thể*” theo Giô-ên 2:12-1. Mục sư đặt ra ba câu hỏi: Ai kêu gọi hội đồng trọng thể, tại sao cần có một hội đồng trọng thể và Chúa kêu gọi một hội đồng trọng thể để làm gì? Có trên 300 người tham dự. Buổi tối là chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập Đoàn.



Ban Chấp Hành Đoàn Nam Giới



Mục Sư Văn Đài

Mục Sư Giáo Hạt Trưởng dùng lời Chúa trong Các Quan Xét đoạn 6 để khích lệ nam giới “*Hãy Dùng Sức Người Vẫn Có*”. Sau bài giảng là một slide show, trình bày sinh hoạt của Đoàn trong 30 năm qua. Năm nay Đoàn có 3 dự án: giúp cho Thánh Kinh Thân Học Viện; Truyền Giáo Cam-bốt; Mục Sư Truyền Đạo các vùng hẻo lánh tại quê nhà. Diễn giả



Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính

của Gia Đình Trẻ năm nay là Mục Sư Đặng Minh Trí, Quản Nhiệm HT Anaheim, CA., Diễn giả của Đoàn Thanh Niên là Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính, Quản Nhiệm Hội Thánh San Fernando Valley, CA.

Ngày thờ phượng Chúa vào **Chúa Nhật 24/6**, cũng bắt đầu với giờ tĩnh nguyện từ 6:30 sáng, với sự tham dự của khoảng 800 người. Mục sư Hồ Hiếu Hạ, dùng Lời Chúa trong Ha-ba-cúc 3:1-4 để phân tích cách “câu nguyện phấn hưng

của tiên tri Ha-ba-cúc”, vì phục hưng là chìa khóa mở mọi cánh cửa. Bài cầu nguyện của Ha-ba-cúc như một khúc hoàn ca, với hai lời xin quan trọng: Xin Chúa dấy lên công việc của Ngài và xin Chúa thương xót dân Ngài. Mục sư kêu gọi Hội đồng hạ mình, cầu nguyện, tìm kiếm Mặt Chúa, dứt khoát với mọi tội lỗi để xin ơn thương xót của Chúa.

Chương trình thờ phượng bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại Darlen May Gym. Các Hội Thánh Giáo Hạt vùng Nam California đều tập trung thờ



Mục Sư Ngô Văn Bửu, PHT

phượng Chúa tại Hội Đồng, cùng với các tôi con Chúa từ các Hội Thánh bạn và từ Việt Nam qua, nâng số tham dự lên trên 2000 người. Mục sư Lê Vĩnh Thạch hoan nghênh các tôi con Chúa từ các nơi xa gần về thờ phượng Chúa. Hội đồng suy niệm Lời Chúa trong Thi Thiên 27:4 với lòng mong ước được “*ở luôn trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Chúa và cầu hỏi trong Đền của Ngài*”. Sau lời mời thờ phượng của Mục sư Nguyễn Thái, Hội đồng đã cùng ca

ngợi Chúa. Mục sư Ngô Văn Bửu, Phó Hội Trưởng thứ nhất Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) cầu nguyện khai lễ. Sau phần dâng hiến, Mục sư Nguyễn Anh Tài tri ân các tôi con Chúa đã phục vụ Chúa đắc lực trong Hội Thánh, giới thiệu các Mục sư quản nhiệm Hội Thánh cùng vị tín hữu đại diện. Ban Chấp Hành Giáo Hạt đã trao

bằng tưởng lệ cho đại diện các Hội Thánh trong khi hình ảnh của các Hội Thánh, các tín hữu, các cơ sở được chiếu lên để cả Hội Đồng thêm lời ca ngợi Chúa về mọi điều Chúa đã ban cho. Diễn giả Hội Đồng, Mục sư Jeff Brown, Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Trung Tây của Tổng Hội C&MA, rao giảng sứ điệp “*Have you Preached a Sermon on Sanctification Lately?*”

(Quý Vị Có Vừa Mới Giảng Bài Giảng Thánh Hóa Không?) theo Ê-phê-sô 5:8-20, qua sự thông dịch của Mục sư Hồ Thế Nhân, Phụ tá Giáo hạt Trưởng, nhắc nhở mỗi tôi con Chúa phải nêu gương tốt trong đời sống hằng ngày, để danh Chúa được vinh



Đại diện các HT nhận Bằng Tưởng Lệ

hiển. Mục sư kêu gọi con dân Chúa đừng làm theo đời này (Rô-ma 12:1); đừng làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:40); đừng dập tắt Đức Thánh Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) mà phải đầy dẫy Ngài (Ê-phê-sô 5:18) và phải nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:18). Hãy cố quyết tâm không làm suy yếu ảnh hưởng của Cơ-đốc giáo bằng đời sống thất bại mà hãy chọn con đường làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng sự thánh hóa, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4). Ai nấy đã dốc đổ lòng mình cầu nguyện ăn năn với Chúa, xin Ngài tha thứ. Hội đồng cầu nguyện kiêng ăn với Lời Chúa



Mục Sư Jeff Brown và Mục Sư Hồ Thế Nhân

trong Thi Thiên 139:23-24, Thi thiên 66:18, I Giăng 1:9). Mục sư Lê Thế Đình, quản nhiệm Hội Thánh Dallas, Texas cầu nguyện chúc phước. Cũng tại Darlene May Gym, con dân Chúa nghe tiếp phần giảng luận của Mục sư Jeff Brown, theo Đa-ni-ên 6:1-28, vào buổi chiều với đề tài: “*Một Ngày Ba Lần*” qua sự thông dịch của Mục sư Hồ Thế Nhân. Sự điệp kêu gọi con dân Chúa cam kết cầu nguyện, giữ mối tương giao mật thiết với Chúa để được trở nên giống như Ngài. Hội đồng đã được Chúa Thánh Linh thăm viếng đặc biệt.

Để khích lệ các Hội Thánh tham gia Trường Chúa Nhật và nỗ lực nói về Chúa, Mục sư Nguyễn Hoài Đức, Ủy viên Trường Chúa Nhật và



Mục Sư Dương Đình Nguyễn



Mục Sư Nguyễn Hoài Đức

Mục sư Dương Đình Nguyễn, Ủy viên chứng đạo, đã phát phần thưởng cho các Hội Thánh có thành tích đáng khen.

Tối Chúa Nhật là **Đêm Truyền Giáo** bắt đầu lúc 7 giờ 30 dưới sự điều hợp của Mục sư Hồ Hiếu Hạ, Ủy viên Truyền giáo. Mở đầu là

phần diễn hành của đại diện các quốc gia có các giáo sĩ của Tổng Hội Truyền giáo Phước Âm Liên hiệp và lời chào mừng của Mục sư Hồ Hiếu Hạ.

Sau phần ca ngợi Chúa là phần làm chứng của Mục sư Nguyễn



Giới thiệu những người dâng mình phục vụ Chúa



Gia đình bác sĩ Don Nguyễn

Thành An, Giáo sĩ tại Việt Nam, trình bày nhu cầu và những công tác xã hội của Mục sư. Kế đến là phần phỏng vấn Bác sĩ Don Nguyễn và gia đình về lý do Bác sĩ dâng mình phục vụ Chúa tại Campuchia. Bác sĩ Don xin Hội đồng cầu thay, hỗ trợ tài chánh và kêu gọi những người trẻ bước

vào chức vụ giáo sĩ, cứu nhiều đồng bào Việt Nam tại Campuchia. Mục sư Trần Thiện Minh thuật lại kết quả lạ lùng Chúa ban trong

chuyến truyền giáo cho các công nhân Việt Nam hợp tác lao động tại Mã-lai. Mục sư Thomas H. Stebbins đã dùng Lời Chúa trong Châm Ngôn 24:11-12 để trình bày sứ điệp “Giải Cứu”. Mục sư nêu 4 lý do phải giải cứu tội nhân, trình bày phương cách để cứu người là làm chứng – cầu nguyện cho bạn hữu chưa được cứu và dâng hiến để đài thọ các giáo sĩ ra đi. Mục sư Hồ Hiếu Hạ đã kêu gọi Hội đồng đáp ứng và kết quả là số tiền mặt và hứa dâng cho công tác truyền giáo lên đến 59,286 Mỹ kim và một số con cái Chúa hứa nguyện dâng cuộc đời để phục vụ Chúa.



Mục Sư Trương Văn Sáng

Buổi nhóm kết thúc lúc 9 giờ 30 sau

lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trương Văn Sáng, nguyên Giáo Hạt Trưởng.

Chương trình **ngày thứ Hai** 25/6/2007, được bắt đầu với giờ tĩnh nguyện lúc 6:30 – 7:45 sáng. Mục sư Nguyễn Đăng Minh, quản nhiệm Hội Thánh Ân Điển, CA., giảng lời Chúa với sứ điệp “*Biết Minh*” theo Xuất Ê-díp-tô ký 3:1-4. Trước khi đi vào sứ điệp, Mục sư, cũng là chủ bút báo Thông Công, giới thiệu Thông Công, cơ quan dưỡng linh của Giáo Hạt và chương trình phát thanh về Việt Nam FEBC.

Trong phần giảng luận, Mục sư kêu gọi mỗi người bước đi trong ánh sáng của Lời Chúa hầu thoát khỏi bóng đen của bản ngã để có thể



Mục Sư Nguyễn Đăng Minh

biết mình như Môi-se, như Phaolô, gặp Chúa, nhận lệnh truyền của Chúa trước khi hành động và mỗi người cần bước ra khỏi nơi ẩn dật để thực hiện sứ mạng Chúa giao, và nhấn mạnh rằng một người biết rõ Chúa sẽ biết đúng về chính mình.

Sau khi Mục sư Hồ Hiếu Hạ nêu vấn đề cầu nguyện, mọi người đều dốc lòng cầu nguyện và buổi tĩnh nguyện đã kết thúc sau lời cầu nguyện của Mục sư Hồ Hiếu Hạ.

Buổi họp chung được tổ chức từ 9- 11 giờ 30 sáng. Mục sư Lê Vĩnh Thạch và Mục sư Nguyễn Thủ giảng dạy về Đức Thánh Linh.

Với chủ đề *“Đức Thánh Linh Giúp Chúng Ta Cầu Nguyện”*, Mục sư Lê Vĩnh Thạch hướng dẫn Hội đồng học Kinh Thánh trong Rô-ma 8:18-30, cho thấy: Bông trái đầu tiên của Đức Thánh Linh (c.18-25), công tác của Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện (c.26-28), và chương trình của Đức Chúa Trời (c.29-30). Mục sư nhấn mạnh tất cả sự cầu nguyện phải đến từ Đức Thánh Linh.

Với chủ đề *“Đức Thánh Linh và Tôi”*, Mục sư Nguyễn Thủ đã dùng Lời Chúa trong Giăng 16:1-15 để hướng dẫn hội đồng bài học căn bản về Đức Thánh Linh: Ngài là Ai? Ngài làm gì? Chúng ta làm gì với Đức Thánh Linh?

Từ 2:30 đến 4:45 chiều là chương trình huấn luyện hội thảo: Huấn luyện chứng đạo: Mục sư Dương Đình Nguyên; Chức vụ chấp sự: Mục sư Hồ Hiếu Hạ; Master planning: Mục sư Thomas H. Stebbins; Tài chánh Hội Thánh: Mục sư Nguyễn Văn Nghĩa; Dạy và Học Tích Cực: Mục sư Nguyễn Hoài Nhơn; Becoming a Shepherd: CTVMV Nguyễn Duy An.

Buổi tối thứ Hai là **Chương Trình Ca Nhạc Thánh và Bồi Linh** dưới sự điều hợp và hướng dẫn của Mục sư Lê Phước Lạc. Hội đồng được thưởng thức các bài thánh ca do các con cái Chúa và ca đoàn sinh viên Thánh Kinh Thần Học Viện trình bày; trong chương trình cũng có bài làm chứng thật cảm động của bà Đào Việt Tiến về sự bảo vệ của Chúa qua cơn giải phẫu và điều Chúa dạy trong cơn thử thách. Mục sư Nguyễn Trung Thu, Canada, thuật lại những kết quả Chúa ban tại Campuchia trong 9 năm qua và xin Hội Đồng cầu thay cho ông bà sẽ phục vụ Chúa tại Đài Loan giữa vòng 150.000 Việt kiều.

Mục sư Jeff Brown, qua sự thông dịch của Mục sư Trần Thiện Minh, đã dùng lời Chúa trong Ga-la-ti 1:6-9 để khẳng định chỉ có một Tin Lành. Mục sư cũng dùng Lời Chúa trong Nê-hê-mi đoạn 3 để khích lệ

con dân Chúa hết lòng phục vụ Ngài, ông nhấn mạnh rằng điều đáng sợ nhất trong đời không phải là bị thất bại, nhưng là đã thành công, nhưng thành công trong những lãnh vực chỉ có giá trị tạm thời, không có giá trị đời đời.

Trong giờ tĩnh nguyện sáng sớm **thứ Ba 26/6/2007**. Mục sư Nguyễn Thanh Phiên, quản nhiệm Hội Thánh Nam Florida, dùng Lời Chúa trong Rô-ma 7:14-25, nói đến lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đưa con người đến sự ăn năn. Mục sư trình bày kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô để nhắc lại giải pháp để đắc thắng tội lỗi là ăn năn tội và nhìn lên Chúa Giê-xu để tiếp tục kinh nghiệm lòng nhân từ dư dật của Đức Chúa Trời. Trong **buổi họp chung** từ 9:00-11:30 sáng, với chủ đề “*Sự*



Mục sư Trần Thiện Minh



Mục sư Đặng Minh Trí

Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời”, Mục sư Lê Vĩnh Thạch hướng dẫn Hội đồng học Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 2:1-16, gồm bốn phần: Gương rao giảng Tin Lành của Phao-lô, bản tính của sự khôn ngoan, sự khôn ngoan được bày tỏ và cách tiếp nhận sự khôn ngoan.

Với chủ đề “*Hương Thơm Của Đấng Christ*”, Mục sư Đặng Minh Trí đã dùng Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 2:12-17, với bài học “*Từ Đau Buồn Đến Đặc Ân và Năng Quyền*”: Khám phá lại niềm đau của chức vụ và coi chừng cam bẫy của sự ngã lòng; Khám phá lại đặc ân của

chức vụ và coi chừng cam bẫy của sự thỏa lòng sai trật; Khám phá lại quyền năng của chức vụ và coi chừng cam bẫy của sự lạm dụng Lời Chúa.

Trong chương trình **Hội Thảo buổi chiều**, Hội đồng tiếp tục được huấn luyện, thảo luận, học tập một số lãnh vực cần thiết để phục vụ Chúa hiệu quả hơn. Từ 2:30-4:45 có các buổi hội thảo: Chuyển tiếp thế hệ, Mục sư Hồ Thế Nhân; Kế toán và thuế vụ, Ông Bùi Tất Nhuận; Master Planning, Mục sư Thomas H. Stebbins; Buiding a ministry team, TĐNC. Hồ Cơ Nghiệp; Tổ chức và hướng dẫn nhóm nhỏ: Bà Nguyễn Thái; Giải quyết xung đột, Mục sư Trần Thiện Minh; Spiritual formation for ministry, Thầy Nguyễn Khánh.

Lễ Bế Mạc Hội Đồng Giáo hạt lần thứ 32 được tổ chức lúc 7 giờ 30. Có khoảng 800 người tham dự. Sau lời hoan nghênh và chào mừng



Mục sư Nguyễn Thái

của Mục sư Lê Vĩnh Thạch, hội đồng ca ngợi Chúa và Mục sư Vương Quốc Sỹ cầu nguyện khai lễ. Trong Thánh lễ Tiệc Thánh do Mục sư Nguyễn Hoài Đức chủ lễ, đọc Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 10:14-22, Mục sư Jeff Brown nhắc lại ý nghĩa của lễ Tiệc Thánh.

Diễn giả là Mục Sư Nguyễn Thái, Quản Nhiệm Hội Thánh Orange, theo Hê-bơ-rơ 11:32 - 12:3, kêu gọi Hội đồng “Tiếp Tục Nhìn Xem Đức Chúa Giê-xu”, với ba câu hỏi: Nhìn xem Chúa Giê-xu để làm gì? Nhìn xem Chúa Giê-xu nghĩa là gì? Nhìn xem Chúa Giê-xu như thế nào? Khi nhìn xem Chúa Giê-xu, chúng

ta cần nhớ rằng Chúa cũng đang nhìn chúng ta. Mục sư Nguyễn Thành Nguyên, Quản nhiệm HT Jacksonville, FL, cầu nguyện đáp ứng. Trong nghi thức bế mạc, Mục sư Nguyễn Anh Tài thông báo hai tin vui: Đoàn Nam Giới đã dâng 2,000 Mỹ kim cho Thần học viện; Đoàn Phụ nữ dâng \$2,000 Mỹ kim cho Thần học viện và 10,000 Mỹ kim cho Đoàn Thanh Niên. Mục sư ngỏ lời cảm ơn tôi con Chúa, các diễn giả cũng như các Ban, Ngành đã hết lòng đóng góp thì giờ, tiền bạc, công sức để tổ chức Hội đồng Giáo hạt lần thứ 32 được thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Hội Đồng và cầu nguyện chúc phước.

Hội đồng Giáo hạt lần thứ 32 của Hội Thánh Tin Lành, Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ đã kết thúc, nhưng những gì đã nghe, đã nhận sẽ tiếp tục sống động trong lòng những ai quyết tâm nhìn xem Chúa Giê-xu...

Viết theo khai trình của Thư ký Hội đồng,
(Mục sư Trần Nghĩa và Ông Nguyễn Phi Liếp)

Sau Hội Đồng Văn Phòng Giáo Hạt cũng như Tòa Soạn Thông Công đã nhận được các lời khích lệ như sau từ các tôi con Chúa ...



Ban thờ Phụng Hội Thánh Orange

Dear Giao Hat,

Please pass my thanks to Doan Thanh Nien Giao Hat and let them as well as the guest speakers know that the workshops/seminars on Sunday afternoon were very helpful (I could attend only 2, 1 of TD Nhan Nguyen, and 1 of Mrs. Nguyen Thi). Also thanks to Rev. Nguyen Hoang Chinh for his message (for SAM), which helped me take a more serious look back at my desire to know God.

At Hoi Dong, God touched my life though the messages by Rev. Brown in a way that I've never experienced before. I had to come to repentance and felt like I have reached a point of no return. May God help me that my life be not the same as before any more.

I feel like all of the topics this year are serious. They may be dry to some people, not among popular trend, but the speakers faithfully deliver the message as how the Lord wants it to be, whether it is "fashionable" or not. Also, this year, I've experienced the best sound system ever after attending many HD events. Please send thanks to the sound/multi-media team as well as other teams for their hard work for the Lord, and thank you Giao Hat for approving it. I've never done this before, emailing the Vietnamese District to share my thoughts and appreciation, but I feel like I have to this year. Please keep this anonymous. May all the glory be to God.

Respectfully, an attendee

I just attended hoidong 2007 and I'm interested in volunteer for the oversea ministry program. I'm a college student in the health care field and I really want to serve God and involve in this program. Please email me the information of all the program available for truyen dao and the contact information, the date and dead line. Thank you very much.

Giang

Nội dung chương trình thật phong phú và sáng tạo, từ các ban ca ngợi nhập lễ đến các tiết mục, cách điều khiển chương trình chúng tôi học hỏi được nhiều mang về cho Hội Thánh. Đặc biệt các diễn giả thức tỉnh chúng tôi rất nhiều trong việc phát triển tâm linh (thánh hóa, kiêng ăn cầu nguyện, truyền giáo, các giờ tỉnh nguyện buổi sáng, cách học Kinh Thánh) Chúng tôi đã say sưa đắm thắm mình trong Lời Chúa để làm tươi mới cho chức vụ. Hội Đồng đầu tiên đã có sáng kiến tổ chức các buổi hội thảo. Các thuyết trình viên đã cậy ơn Chúa làm hết sức mình trong các mục vụ được giao phó. Hầu hết những nhu cầu để phát triển Hội Thánh đã được quan tâm và đưa ra hội thảo. Ban tổ chức đã tiếp đón chu đáo, từ ghi danh đến việc đưa đón từ chỗ ở đến phòng nhóm. Đặc biệt Mục Sư Đức đã thân hành điều động ban Thanh Tráng HT Orange trong công tác vất vả này. Xin cảm ơn Mục Sư GHT, trưởng ban tổ chức và các Hội Thánh phụ cận đã tham gia cách tích cực trong việc tổ chức và tiếp đón Hội Đồng.

Mục Sư Dương Đình Nguyễn

Tìm Cầu Chúa

*Con tìm cầu Chúa, Chúa ơi
Sáng tinh mơ sáng, sương trời mù sương
Tháng ngày lê bước tha hương
Sầu vương đất khách, sầu vương trong lòng
Trên đời con chỉ ước mong
Gặp Thiên Nhan Chúa linh hồn con vui
Như cơn hạn hán lâu rồi
Khô sông, khô suối, cạn ngòi, cạn ao...
Linh hồn con quá khát khao
Chúa là dòng nước ngọt ngào cho con
Sương khuya đọng những hạt tròn
Lòng con những giọt lệ còn... chưa tan
Đất khô khan, đất khô khan
Chúa ơi, vừa sáng Thiên Nhan con tìm
Gặp Ngài con mới bình yên
Gặp Ngài con mới thỏa niềm đợi trông.*

*Tường Lưu
(trích Tâm Linh Thi Tuyển, 2005)*

Sinh hoạt Giáo Hạt



Hội Thánh Wheaton, Illinois - Tin Tức Vùng Trung Tây

Vào cuối tuần 9-11/3/2007 vùng Trung Tây đã tổ chức huấn luyện cho các ban thanh niên trong vùng. Các bạn thanh niên được khích lệ nhiều qua các buổi huấn luyện do MS Lê Vĩnh Thạch và MS Hồ Thế Nhân hướng dẫn.



Thanh niên tham dự trại



Đặt tay cầu nguyện cho ÔB Mục Sư NC Lê Ngọc Quang

Tạ ơn Chúa thật nhiều vì sau một thời gian khá dài không có quản nhiệm nay Hội Thánh Quad Cities, Iowa có được người chăn bầy. Nhân dịp Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh vào ngày 28 tháng 4, 2007 cả hội chúng, 120 người trong khắp vùng Trung Tây vui mừng chứng kiến Lễ Bổ Nhiệm Mục Sư và Bà Lê Ngọc Quang dưới sự chủ tọa của Mục Sư Hồ Thế Nhân, Phụ Tá Giáo Hạt Trưởng.

Hội Thánh Phoenix, Arizona

Trong thời gian qua, Hội Thánh Phoenix đã được đặc ân tiếp đón nhiều tôi tớ Chúa đến thăm viếng và giảng dạy cho Hội Thánh như: Mục Sư Thomas Stebbins, Mục Sư Quách Văn Trường, Mục Sư nguyên GHT Trương Văn Sáng, Mục Sư Dương Đình Nguyễn, Mục Sư Nguyễn Hoài Đức, Mục Sư GHT Nguyễn Anh Tài, ÔB Mục Sư Nguyễn Đăng Minh.

Sứ điệp của quý tôi tớ Chúa trong các buổi truyền giảng hoặc bồi linh, cũng như các dịp lễ đã đem lại sự tươi mới cho Hội Thánh, khích lệ toàn thể các tín hữu trong công tác xây dựng Hội Thánh và truyền bá ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng bào. Hội Thánh cũng đã cử hành thánh lễ báp-têm cho 9 con cái Chúa vào Chúa Nhật 29/4/2007. Cảm tạ Chúa!

Hội Thánh đã tổ chức Thánh Kinh Mùa Hè (VBS) từ ngày 7-9/6/



Các tín hữu nhận thánh lễ báp-têm

2007. Có khoảng 75 em tham dự. Ban giảng huấn: Giáo viên và trợ giáo do các anh chị em có ân tứ trong Hội Thánh đảm trách. Ngoài ra cũng có một số anh chị em có ân tứ đặc biệt về lãnh vực này từ xa cũng được mời đến huấn luyện. Hội Thánh chi ngân khoảng \$1500.00 cho chương trình này. Đây là cơ hội cho các em được học tập lời Chúa, các em ngoại đạo biết Chúa và tin nhận Ngài.

Mục Sư Nguyễn Quang Thuận

Hội Thánh Los Angeles, California



Các tín hữu HT Los Angeles trong ngày Lễ Phục Sinh ngoài công viên

Vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh 8/4/2007, các tín hữu Hội Thánh

Los Angeles đã tụ họp tại Công Viên Garvey Ranch Park để thờ phượng Chúa và sinh hoạt ngoài trời. Thời tiết hơi lạnh, nhưng Chúa cho lòng con cái Chúa ấm áp trong tình thông công yêu mến lẫn nhau. Trong số hơn 10 thân hữu tham dự đã có một người tiếp nhận Chúa

Sau khi hai Hội Thánh Glendale và Los Angeles hiệp nhất với nhau vào đầu tháng 11, 2006, Chúa Thánh Linh đã đem lại một sinh khí mới cho tân Hội Thánh. Lòng các con cái Chúa được vui mừng, phấn khởi và khích lệ. Nhiều tín hữu đã trở về nhóm họp thường xuyên, tích cực. Các ban ngành dần hồi được hoàn chỉnh trong sinh hoạt. Chúa đã và đang dùng ông bà Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa trong việc giảng dạy, thăm viếng, cầu thay và nâng đỡ mọi người trong Hội Thánh. Xin quý tôi con Chúa tiếp tục cầu thay để Chúa dùng Hội Thánh trong sứ mạng rao truyền tình yêu của Chúa cho đồng bào Việt Nam trong vùng.

Một con cái Chúa

Harrisburg, Pennsylvania

Tại Hội Thánh Harrisburg, lớp Thánh Kinh Mùa Hè đã không thực hiện được trong nhiều năm, vì không có điều kiện. Đầu năm nay, Chúa ban cho Hội Thánh một cơ sở tốt đẹp, để làm nơi thờ phượng Chúa, và mở rộng các sinh hoạt. Cậy ơn Chúa, Hội Thánh Harrisburg đã tổ chức lớp Thánh Kinh Mùa Hè (VBS), từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, cho các em từ 5 đến 13 tuổi. Có hơn 40 em, kể cả một số em ngoài Hội Thánh, được phụ huynh đưa đến tham dự khóa học này.



Ban Thanh Niên đảm trách việc hướng dẫn các em học lời Chúa, cùng các sinh hoạt và trò chơi lành mạnh vui tươi.

Cảm tạ Chúa, khóa học đã mang lại kết quả tốt và nhiều ấn tượng đẹp; lời Chúa đã được gieo vào lòng các em, như Kinh Thánh chép: *“Hãy dạy cho trẻ thơ con*



*đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
Châm Ngôn 22:6*

Lễ bế mạc khóa học tại nhà thờ, diễn ra lúc 3 giờ, và kết thúc lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 trong niềm luyến tiếc của các em, cùng sự thỏa lòng của tất cả mọi người.

Mục Sư Vương Quốc Sỹ

Hội Thánh Omaha, Nebraska

Chương Trình Bồi Linh Vùng Trung Tây được tổ chức tại Thánh Đường Tin Lành Omaha, Nebraska, 25-27/5/2007. Dưới sự điều động và



tổ chức của Mục Sư Chế Anh Liệt, trưởng ban và các Mục Sư trong vùng. Diễn giả, Mục Sư Lê Vĩnh Thạch với các sứ điệp trong giờ tĩnh nguyện, tạo nên một sự khao khát mạnh mẽ trong lòng người dự nhóm. Mục Sư Hồ Thế Nhân, Phụ Tá Giáo Hạt Trưởng với chủ đề của Hội Đồng: Làm Theo, qua hai sứ điệp: Điều Cần Biết và Việc Cần Làm, có nhiều tín hữu đã bước lên toà giảng để được các thầy tổ Chúa đặt tay

cầu nguyện chữa lành, và nhiều người đã cầu nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa. Ngoài ra có bài chia sẻ của Mục Sư Lê Văn Thanh, Trưởng Ban Nam Giới, Bà Mục Sư Samuel Ông Hiền, Trưởng Ban Phụ Nữ. Hội Đồng thật khích lệ với sự hiện diện các vị mục sư hữu trí và gần 400 tín hữu tham dự.

Một người dự nhóm

Hội Thánh Lancaster, Pennsylvania

Buổi sinh hoạt Cộng Đồng 5-5-5: Nhằm bắt nhịp cầu giữa Hội Thánh và Cộng Đồng Lancaster (người Việt và người Mỹ), Hội Thánh đã tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt chiều thứ Bảy 5/5 lúc 5 giờ.

Nhân cơ hội ông bà Bác Sĩ Nguyễn Quang Don muốn có buổi gặp mặt khoảng 200 bệnh nhân trước khi từ giã họ để dâng mình hầu việc Chúa tình nguyện trong lãnh vực y khoa cho cộng đồng người Việt tại Cam-pu-chia, Hội Thánh Lancaster đã hiệp tác với ông bà tổ chức buổi thông công tại cơ sở của Hội Thánh. Có khoảng 160 người tham dự, trong đó có 120 thân hữu là bệnh nhân của bác sĩ Doan. Cám ơn Chúa đã chúc phước đặc biệt. Từ lâu nay, Hội Thánh cũng đã nhiều lần tạo nhịp cầu cảm thông đến cộng đồng, đặc biệt với người đồng hương, nhưng buổi sinh hoạt lần này có nhiều điều tươi mới hơn. Ban Tiếp Tân, ban Phục Vụ Hội Thánh đón tiếp cộng đồng tại cơ sở riêng với tinh thần hiệp một trong Chúa. Tất nhiều người bày tỏ lòng ngưỡng mộ qua buổi sinh hoạt. Bài làm chứng cá nhân và đời sống ông bà Bác Sĩ Doan nói lên tình yêu cao đẹp của Chúa Giê-xu.

Khi ra về hầu hết đều để lại tên, địa chỉ, điện thoại và những lời chúc rất thân ái đến Hội Thánh Lancaster, nhiều người cũng để lại lời mời Hội Thánh đến thăm gia đình họ; đây là điều mà Mục Sư Quản nhiệm và Hội Thánh ước mong, để có thể đem tin lành cứu rỗi cho từng người. Thật là một niềm vui và một ngày phước hạnh trong sự phục vụ Chúa

TTV Hội Thánh Lancaster

Đoàn Thanh Niên

Tạ ơn Chúa đã cho Phân Đoàn Đông Nam VAYSE của Đoàn Thanh Niên đã tổ chức được một kỳ trại hè cho các em thanh thiếu niên từ lớp 7 đến 12 vào dịp Memorial Weekend tại Swan Lake, Chúa cho có 32 trại sinh và 16 người hướng dẫn. Chủ đề của trại là Loving God. Chúa



Các em trong giờ sinh hoạt

cho có 3 trại viên đã dâng hiến đời sống cho Chúa. Sau đây là những điều các em thích về trại (trong Anh ngữ): Ice Breaker, Teams, Going Swimming, Sing and Praise, Movie, Lake, Band, Canoe Race, Nice People, Food, Tubing, Camp Olympic, Meeting New Friends, Good

Chance to Praise God, Sermons, Trees, Time with Friends, Activities, Team Creative Verse and Song in the Morning, Team Spirit, Scheduling, Lessons, Notepads, Message Envelopes, Waking up Early, Staff, Snack Shack, Learning about God, My Group, Recreation Center, and Beach Front Activities.

Hội Thánh New Orleans, Louisiana

Lễ Bỏ Chức Quản Nhiệm cho Mục sư Huỳnh Thiên Tứ được tổ chức long trọng tại Hội Thánh New Orleans vào chiều Chúa nhật 8 tháng 7 vừa qua.



Ca đoàn HT ca ngợi Chúa

Chương trình Lễ được các Hội Thánh vùng phụ cận tham dự cho nên rất phong phú dưới sự hướng dẫn của ông Nguyễn Thành Nhân, Thư ký Hội Thánh. Ngoài các tôi con Chúa trong vùng đến tham dự, còn có sự hiện diện của thân nhân ông bà Mục sư Huỳnh Thiên

Tứ như bà Cụ QP Mục sư Huỳnh văn Thiệu là thân mẫu, ông bà Mục



Cầu nguyện bổ chức cho MS Huỳnh Thiên Tứ

sư Huỳnh Thiên Bửu là anh chị và một người chị từ Atlanta đến tham dự và chúc mừng. Mục sư Nguyễn Anh Tài, GHT đã giảng trao sứ mạng chẵn bầy và cử hành nghi thức tấn phong cách trọng thể. Một ngày vui vẻ phước hạnh được kết thúc bằng một bữa ăn thịnh soạn do Hội Thánh thiết đãi tất cả

mọi người tham dự.

Ngoài ra, buổi sáng hôm đó cũng là buổi bồi linh riêng cho Hội Thánh, ai nấy đều được Chúa thăm viếng và ước nguyện cùng hợp tác để xây dựng nhà Chúa vững mạnh nơi đây.

Một người tham dự

Hội Thánh South Bay, California

Chúa Nhật 15 tháng 7 vừa qua Hội Thánh đã long trọng cử hành Lễ



Ca Đoàn HT tôn vinh Chúa

Bổ nhiệm cho Truyền Đạo Jimmy Khánh Nguyễn, làm phụ tá Quản Nhiệm, đặc trách Mục Vụ Anh Ngữ tại Hội Thánh South Bay. Mục Sư Lê Vĩnh Thạch, Thư Ký Ban Chấp Hành Giáo Hạt giảng Lời Chúa với Chủ đề “*Con Người và Cuộc Đời Cho Chúa*” đã khích lệ tôi con Chúa rất nhiều rằng “... mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc

được trọn bởi đức tin.” (I Ti-mô-thê 1:4).

Mục Sư Giáo Hạt Trưởng Nguyễn Anh Tài cử hành Lễ Bổ Chức



Truyền Đạo Phụ Tá Mục Sư cách long trọng và đầy ơn Chúa. Một số Mục Sư và tín hữu ở các hội thánh bạn về dự thật đông vui. Cũng trong cơ hội này Hội Thánh kỷ niệm 32 năm thành lập Hội Thánh và 10 năm tạo mãi được nhà thờ. Nhìn lại thời gian qua Chúa đã chúc phước thật nhiều cho Hội Thánh, cơ sở được sửa chữa lại khang trang và tốt đẹp hơn.

Niềm vui được thể hiện rõ ràng qua mỗi tôi con Chúa. Từ nụ cười đến bắt tay chào hỏi cho thấy sự sống thuộc linh của Chúa đang ngự trị tại Hội Thánh này. Tạ ơn Chúa đã dùng ông bà Mục sư Nguyễn Hoàng Tuấn và gia đình phục vụ tại đây cách đầy ơn. Xin cầu nguyện Chúa cho nơi đây tiếp tục phát triển tốt. Tiệc mừng tiếp theo đánh dấu một ngày đáng ghi nhớ đối với tôi con Chúa tại Hội Thánh Tin Lành South Bay. Xin quý tôi con Chúa nhớ đến Hội Thánh South Bay và đặc biệt là chúc vụ của Truyền Đạo Jimmy Khánh Nguyễn mà cầu nguyện để được đầy ơn và kết quả cho công việc Chúa. Chân thành cảm ơn.

Một người tham dự

San Bernardino, California

Chúa nhật ngày 1 tháng 7 năm 2007 Mục sư GHT Nguyễn Anh Tài và Mục sư Phụ Tá GHT Hồ Thế Nhân có cơ hội đến thăm viếng và giảng dạy tại Hội Thánh San Bernardino. Trong dịp này Hội Thánh tiễn đưa ông bà Mục sư Lê Văn Thái, Quản nhiệm, đã hầu việc Chúa với hội thánh trong 4 năm qua. Tạ ơn Chúa dùng tôi tớ Chúa mang niềm vui và phước hạnh cho hội thánh.

Hiện nay Giáo Hạt đã bổ nhiệm Mục sư Phan Minh Tân tạm thời Quản nhiệm đến khi có sự sắp đặt mới. Tạ ơn Chúa ban cho Mục sư

Phan Minh Tân sức khỏe tốt và tâm tình của một người chăn cho nên chẳng những Mục sư mà gia đình cũng sẵn sàng đứng với tôi tớ Chúa để chăm sóc cho hội thánh trong lúc có cần này.

Xin cầu nguyện để sớm có một tôi tớ Chúa đến phục vụ tại đây.

Một người tham dự

Vietnamese Alliance Youth Camp, 2007

Kể từ mùa Hè 1993, trong mục đích theo đuổi khái tượng “Winning and Building Young Generation For Christ”, hằng năm Phân Đoàn Thanh Niên Đông Bắc tổ chức Trại Bồi Linh Huấn Luyện cho các bạn trẻ nói tiếng Anh trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Năm nay, trại tổ chức tại



Summit Grove Christian Center, từ tối thứ Sáu 25/5 đến trưa thứ Hai 28/5, với chủ đề “transformation” (Biến Cải). Dành cho các bạn trong lứa tuổi từ 13-31, nói tiếng Anh. Diễn giả là Mục sư Young Kim, một Mục sư trẻ người Đại Hàn, hiện đang được Chúa đại dụng giữa vòng giới trẻ nói tiếng Anh vùng Philadelphia. Có 179 bạn trẻ tham dự, đến từ các Hội Thánh trong vùng và các nơi khác như Malden, MA, York, Coasville, Richmond, Florida, Maine và Maryland. Trại được Chúa thăm viếng đặc biệt.



Trại sinh được chia làm 22 nhóm nhỏ (11 nhóm nam, 11 nhóm nữ), do 22 cố vấn và 21 phụ tá chịu trách nhiệm hướng dẫn trong mọi tiết mục. Các vị này đã phục vụ tận tụy, hăng say, thật lòng lưu tâm đến nhu cầu tâm linh của nhóm. Mục sư Young Kim được Chúa dùng cách đặc biệt qua 5 bài giảng. Mỗi bài giảng khoảng 40 phút, đầy ơn và quyền năng bắt phục từ Chúa, đọng đến tấm lòng của hầu hết trại sinh và người hướng dẫn. Trong giờ kêu gọi trong buổi nhóm cuối cùng, gần như tất cả đều đáp ứng lời kêu gọi hứa nguyện sống đầu phục Chúa. Trại cũng dành thì giờ để tường trình các chuyến truyền giáo tại Malaysia, Cambodia vào tối Chúa Nhật 27/5, tất cả 22 nhóm đều tham gia chương trình Mission Rally do chính các trại sinh thực hiện. Chúa đã dùng thầy Nguyễn Nhân Tâm giảng dạy và kêu gọi. Có khoảng 120 bạn trẻ đã đứng lên đáp ứng lời mời tham gia công cuộc truyền giáo trong tương lai. Tâm tình trại sinh năm nay thật tốt. Tất cả đều bày tỏ lòng khao khát tìm kiếm Chúa. Các anh chị cố vấn không gặp nan đề kỷ luật nào nhưng thật cảm động trước tâm tình và tinh thần phục vụ của nhiều trại sinh. Thức ăn phục vụ trong trại rất ngon, hoàn toàn thuần túy Việt nam, do các đầu bếp tuyển chọn từ Maine, Harrisburg, Philadelphia và Washington DC.

Cảm tạ Chúa đã cho thêm thời tiết thật tốt đẹp, mát mẻ trong tiết cuối Xuân.

Bà Đào Việt Tiến

Ban Hiệp Nguyên Khu Vực Georgia

Nhằm bồi linh và huấn luyện kỹ năng lãnh đạo cho chấp sự các Hội Thánh trong khu vực, Ban Hiệp Nguyên Mục Sư, Truyền Đạo khu vực Georgia đã tổ chức kỳ hiệp nguyện đặc biệt vào thứ Bảy 7/4/2007, tại nhà thờ mới tạo mãi của Hội Thánh Atlanta. Nhận lời mời của Mục Sư Võ Xuân, trưởng ban hiệp nguyện, Mục sư Lê Vĩnh Thạch, thư ký BCH Giáo Hạt đã đến giảng dạy trong ngày huấn luyện này. Có 34 vị chấp sự tham dự, từ các Hội Thánh Atlanta, Morrow, Rockdale, Marietta, Chamblee và North Atlanta (Lilburn cũ), cùng với các tôi tớ Chúa trong vùng. Sau lời chào mừng và giới thiệu của Mục Sư Trưởng Ban, Mục Sư Lê Vĩnh Thạch đã hướng dẫn học Kinh Thánh và hội thảo về thiên chức chấp sự. Chúa đã ban phước nhiều cho các tôi con Chúa tham dự. Ai nấy mong ước trong tương lai sẽ có các buổi huấn luyện tương tự.

Mục Sư Võ Xuân

Hội Thánh Bắc Atlanta (Lilburn cũ), Georgia

Để đánh dấu quá trình hình thành và phát triển, Hội Thánh Bắc Atlanta đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm 15 năm thành lập vào lúc 3:30 chiều Chúa Nhật 3/6/2007. Mục Sư Giáo Hạt Trưởng chủ lễ cùng với sự hiện diện của các mục sư trong vùng như: ÔB Mục Sư Đỗ Trung Tín, ÔB Mục Sư Đoàn Hưng Qui, ÔB Mục Sư Đỗ Trung Vĩnh Tường, ÔB Mục Sư Trần Văn Hòa, Mục Sư Trần Văn Tiến (Báp-tít), Mục Sư Fred A. Hartley (HT Lilburn), Mục Sư David; Đại diện các Hội Thánh và con dân Chúa các HT bạn, đặc biệt có ca đoàn các HT Morrow, Atlanta, Chamblee và Greenville cùng đến tham dự và góp phần ca ngợi Chúa, tổng cộng trên 300 người. Sau phần ca ngợi Chúa, ông Nguyễn Mạnh, thư ký Hội Thánh đã đọc tiểu sử Hội Thánh và trình bày ước nguyện xây dựng Hội Thánh trong tương lai.

Mục Sư Giáo Hạt Trưởng đã thay mặt Ban Chấp Hành Giáo Hạt ngỏ lời chúc mừng Hội Thánh tròn 15 tuổi, và ban sứ điệp “Hành Trình Theo Chúa” thật đầy ơn. Toàn thể con cái Chúa được khích lệ nhiều. Sau buổi lễ là một tiệc mừng do con cái Chúa trong Hội Thánh chuẩn bị đem đến để khoản đãi các quan khách.

Tối thứ Bảy 2/6/07, là đêm bồi linh đặc biệt. Mục Sư GHT đã rao giảng sứ điệp “Cơn Bão Cuộc Đời” theo Mác 4: 35-41, nhấn mạnh đến

ý chính rằng các cơn bão của cuộc đời có thể có Chúa và có thể không có Chúa ở cùng, nhưng chúng đều nằm trong ý chỉ của Ngài. Cảm tạ Chúa, thật đây là sứ điệp rất cần cho Hội Thánh trong lúc này.

Mục Sư Võ Xuân

Hiệp nguyện Nam California

Các tôn tử Chúa trong vùng Nam California hiệp nguyện mỗi tháng một lần vào tối thứ Hai, sau Chúa Nhật thứ nhì. Nhân cơ hội Mother's Day và Father's Day trong tháng Năm và Sáu vừa qua, các tôn tử Chúa cũng họp mặt đông đủ. Mỗi buổi nhóm, các tôn tử Chúa tự nguyện dự phần phụ trách bữa ăn thông công trong bầu không khí gia đình thân mật và được nghe giảng lời Chúa từ các tôn tử Chúa trong Giáo Hạt hoặc từ xa đến thăm viếng. Cám ơn Chúa về những cơ hội thông công quý báu.



Một số quý bà trong buổi nhóm nhân ngày Từ Mẫu



Quý tôn tử Chúa tham dự buổi hiệp nguyện



Tâm Vấn Cơ Đốc Hữu Hiệu

Effective Christian Counseling

LTS. *Tâm Vấn Cơ Đốc Hữu Hiệu* của Gary R Collins và Paul B. Lam được khởi đầu từ Thông Công 190. Tiến sĩ Gary Collins nguyên là giáo sư tâm lý tại chủng viện Trinity Evangelical Divinity School, hiện là chủ tịch Liên Hiệp Cơ Đốc Tâm Vấn Quốc Tế và là tác giả của hơn 50 cuốn sách về tâm lý và tâm vấn. Tiến sĩ Paul B. Lâm là bác sĩ tâm lý có văn phòng tại Denver, Colorado. Thông thạo tiếng Anh, Hoa và Việt, ông có những chương trình Tư Vấn Đời Sống (Life Coaching) qua điện thoại, hướng dẫn những chương trình tham luận về hôn nhân và gia đình, huấn luyện tâm vấn tại các hội thánh và hội đồng. Bản tiếng Việt cuốn *Tâm Vấn Cơ Đốc Hữu Hiệu* đang in, chúng tôi sẽ có thông báo khi sách phát hành.

Chương Một Nhu Cầu Tâm Vấn Cơ Đốc (Tiếp theo)

Hội Thánh và Tâm Vấn Cơ Đốc

Trong Tân Ước, hội thánh được được mô tả là một cộng đồng tín hữu cam kết theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tín hữu là những người thành tâm thờ phượng, cầu nguyện, làm chứng tá, dạy đạo và khích lệ lẫn nhau. Chúa Giê-xu bảo rằng sống yêu thương là đặc điểm nổi bật nhất của họ (Giăng 13: 35)

Một trong những công tác chính của hội thánh là giúp người, “Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người

để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Anh em là thân của Chúa Cứu Thế và mỗi người là một phần của thân thể ấy” (I Cô-rinh-tô 12:24-27). Theo chương trình của Đức Chúa Trời, hội thánh phải là một thân thể

hiệp nhất bao gồm các tín hữu là những người được ban quyền năng Thánh Linh và cam kết giúp đỡ những người khác cả trong lẫn ngoài hội thánh.

Các Cơ-đốc nhân thờ phượng Chúa trong hội thánh không nhất thiết giống nhau. Một số các phân đoạn trong Tân Ước như Rô-ma 12, I Cô-rinh-tô 12, Ê-phê-sô 4 cho biết tín hữu được phú ban những ân tứ đặc biệt. Thí dụ như có người được ban khả năng giảng hay dạy, người khác có ơn giúp đỡ hay quản trị, điều hành. Có những ân tứ trội hơn những ân tứ khác, nhưng tất cả đều quan trọng và cần thiết.

Theo Ê-phê-sô 4: 12-16, các ân tứ do Đức Thánh Linh ban có hai mục đích. Trước hết, đó là những trang bị cần thiết cho cá nhân tín hữu để phục vụ Chúa. Thứ hai, các ân tứ được dùng xây dựng và củng cố toàn hội thánh để các thuộc viên hiệp một, trưởng thành, chống lại những trào lưu chóng tàn hay các loại triết lý sống.

Một số học giả Kinh thánh coi tâm vấn là một trong những ân tứ thuộc linh – nghĩa là khả năng đặc biệt Đức Chúa Trời ban cho tín hữu với mục đích xây dựng hội thánh và gia tăng sức mạnh cá nhân. Rô-ma 12: 8 nói đến ân tứ khuyên bảo. Từ Hi-lạp *paraklesis* có nghĩa là “đến bên cạnh để giúp đỡ.” Từ liệu này

hàm ý chỉ những hành động như an ủi, hỗ trợ, khích lệ, và khuyên bảo. Tất cả những điều này nghe ra giống như công tác tâm vấn.

Tuy nhiên, dù chỉ một số người đặc biệt có ơn tứ trong lãnh vực này nhưng tất cả các tín hữu đều có trách nhiệm giúp người khác. Trong thư Gia-cơ, chúng ta được nhắc nhở nhiều lần rằng đức tin của chúng ta là đức tin chết nếu nó không tự thể hiện trong mối quan tâm thực tế đối với nhu cầu người khác. Đây là khái niệm được nhấn mạnh suốt cả Tân Ước. Tất cả chúng ta được truyền dạy phải gây dựng người khác, khuyên bảo lẫn nhau, giúp đỡ người yếu đuối, và nhẫn nại với mọi người xung quanh (Tê-sa-lô-ni-ca 5: 11,14). Tất cả những người có sự sống thiêng liêng đều có trách nhiệm phục hồi những người sẩy chân ngã vào tội lỗi, trách nhiệm mang gánh nặng cho nhau và làm lành cho mọi người, cả trong lẫn ngoài hội thánh (Ga-la-ti 6; 1-2, 10). Dân Chúa phải



có lòng thương cảm, hiền lành, khiêm nhường, dịu dàng, kiên nhẫn, yêu thương và luôn luôn sẵn sàng tha thứ (Cô-lô-se 3:12-14). Hiển nhiên, cơ đốc nhân có trách nhiệm đến với người khác, yêu thương lẫn nhau và tư vấn cơ đốc là một trong những phương cách thể hiện trách nhiệm đó.

Chúng ta đến với người khác bằng cách nào? Làm sao để trở thành người tâm vấn? Tâm vấn Cơ-đốc là làm những gì? Làm thế nào chúng ta có thể thực sự giúp người khác? Đây là những câu hỏi quan trọng, là căn bản trong các học trình tâm vấn tại đại học. Một số người trong đó có cả Cơ-đốc nhân đã theo học những chương trình này, được huấn luyện chu đáo và trở thành những cố vấn chuyên nghiệp, các nhà tâm lý hay phân tâm học. Đây là những nhà chuyên môn có thể giúp được những người có nan đề đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, để có thể giúp người khác, bạn không nhất thiết phải trở thành nhà tâm vấn chuyên nghiệp. Số người chuyên môn không nhiều và cũng không có bằng chứng khoa học nào xác định rằng họ hữu hiệu hơn những người không chuyên. Nhiều mục sư cũng như tín hữu là những người biết Chúa rõ, mong muốn được Chúa dùng để giúp người khác có thể làm công tác

tâm vấn rất hữu hiệu. Làm thế nào trở thành người cố vấn có hiệu năng là chủ đề chính của những chương kế tiếp.

Câu Hỏi Ôn và Thảo Luận

Chương 1

Nhu Cầu Tâm Vấn Cơ Đốc

1. Ngành phân tâm học bắt nguồn từ đâu và phát triển như thế nào? Kinh Thánh Cựu ước ghi lại những câu chuyện nào nói về nhu cầu tâm vấn?

2. Tâm vấn là gì? Mục tiêu chính của người làm công tác tâm vấn là gì?

3. Trong những năm gần đây ngành tâm vấn thế tục phát triển như thế nào? Ngành tâm vấn Cơ-đốc có tính cách độc đáo nào?

4. Giới răn và đại mạng lệnh của Chúa có mối liên quan gì đến người làm công tác tâm vấn Cơ-đốc? Tại sao những điều này quan trọng?

5. Trong những thập niên qua những thuyết tâm lý có thể tóm gọn vào ba nhóm cơ bản nào? Đặc điểm của mỗi nhóm là gì?

6. Chức năng chính của hội thánh là gì? Chức năng nào trong hội thánh liên quan đến mục vụ tâm vấn?

7. Ai có thể làm công tác tâm vấn? Người làm công tác tâm vấn có cần được sự kêu gọi đặc biệt không?

Vào khoảng cuối thế kỷ trước, ở

Chương Hai

Đặc Tính Của Tâm Vấn Cơ Đốc

thành phố Geneva, Thụy Sĩ, một vị mục sư có tuổi và bà vợ trẻ sinh hạ một bé trai mạnh khỏe, đặt tên là Paul Tournier. Tuy nhiên niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ bé này không được lâu, vì chỉ vài tuần sau khi em bé chào đời thì người cha mất. Nhiều năm sau, người mẹ cũng mất, để lại đứa trẻ mồ côi sống với cậu và dì, vốn là những người tốt, có lòng nhân hậu. Dù vậy, ông bà không khỏi thấy mình bị rơi vào một tình huống khó khăn khi bỗng dưng phải chăm nuôi một đứa trẻ bất ngờ xuất hiện trong nhà. Cậu của Paul Tournier rất bận rộn công việc làm ăn, còn dì thì có nhiều nan đề về sức khỏe thể chất cũng như tâm lý khiến bà suy kiệt không thể chăm nom cháu như bà mong muốn, vì vậy Tournier đã sống những năm thơ ấu rất cô đơn. Ngay cả đến khi trưởng thành, tốt nghiệp trường y khoa, lập gia đình, Tournier vẫn thấy cô đơn, e dè và không thoải mái trong giao tiếp với người.

Một ngày kia ông gặp một số tín hữu có lòng nhiệt thành theo Chúa. Họ thường gặp gỡ khích lệ lẫn nhau, thường cầu nguyện, đọc và suy gẫm Kinh Thánh hàng ngày. Ảnh hưởng của họ đã thay

đổi hẳn hướng đi trong cuộc sống của người bác sĩ trẻ, trước đây vốn là một tín hữu hâm hấp, bây giờ trở thành một môn đệ trung kiên của Chúa Giê-xu. Tournier bỗng nhiên có mối quan tâm mới với các bệnh nhân và không lâu, ông đã thấy Đức Chúa Trời hành động qua ông để thay đổi đời sống người khác.

Bác sĩ Paul Tournier quyết định viết về những kinh nghiệm của ông trong sổ tay, và những ghi chú này đã trở thành căn bản cho cuốn sách đầu tiên. Cứ thế, sau nhiều năm, ông đã xuất bản được hơn hai mươi cuốn nhắm vào chủ đề tìm hiểu về người và giúp đỡ con người. Bệnh nhân của ông ở Geneva và độc giả khắp thế giới rất cảm kích đối với lòng thương người, khiêm tốn, đức tin và mối quan tâm chân thật của ông với tha nhân.

Paul Tournier chưa bao giờ được huấn luyện làm nhà phân tâm, ông cũng không theo một trường lớp chính qui nào về ngành tâm vấn, nhưng ông nổi tiếng vì thị kiến sâu sắc đối với tác phong con người, vì lòng say mê quan tâm đến con người và niềm mong ước được giúp đỡ những người đang phải vật lộn với nhiều nan đề trong đời sống.

Paul Tournier trở thành nhà tâm vấn giỏi không do trường lớp. Ông hữu hiệu là vì rõ ràng đã sở hữu những cá tính thiết yếu.

Nhiều công trình nghiên cứu khác nhau cho thấy những nhà tâm vấn thành công hầu hết không do những gì ông nói ra nhưng do chính con người ông thể hiện. Người ta khám phá ra rằng những nhà tâm vấn tốt là những người có lòng quan tâm, thân thiện và chân thành muốn giúp đỡ và có khả năng thấu hiểu nan đề và xúc cảm của người khác. Biết và áp dụng các kỹ thuật tâm vấn được bàn trong ba chương kế tiếp là điều hữu ích. Hiểu được những vấn đề trình bày ở phần sau trong sách này cũng là điều tốt, tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành một người cố vấn hữu hiệu thì chỗ khởi sự là cá tính của bạn.

Chủ đề của chương này có thể tóm tắt trong một mệnh đề quan trọng: *“Nếu bạn muốn trở thành người làm tâm vấn hữu hiệu, hãy trở thành người của Đức Chúa Trời.”*

Những Đặc Tính Của Nhà Tâm Vấn Cơ Đốc

Trong thư gửi cho tín hữu Ga-la-ti, sứ đồ Phao-lô khuyên họ “phục hồi” và giúp đỡ những người có nan đề cá nhân. Hiển nhiên đây là những người đang vướng mắc trong vòng tội lỗi và họ rất cần

được tâm vấn.

Nhưng ai sẽ là người làm công tác tâm vấn cho họ? Theo Kinh thánh, những người có thể giúp đỡ hữu hiệu là những người có đời sống thể hiện nhiều đặc tính quan trọng của người tâm vấn.

Trước hết, cố vấn Cơ-đốc hữu hiệu là người thuộc linh (spiritual). Ga-la-ti chương 5 nói về trái Thánh Linh. Những người “thuộc về Chúa Cứu Thế” và cam kết theo Ngài không thể tiếp tục sống cuộc sống cũ nhưng lần hồi sẽ thấy những thay đổi xuất hiện trong đời sống. Do ảnh hưởng cảm hóa những đặc tính của Đức Thánh Linh như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ sẽ được thể hiện trong cá tính những tín hữu thuộc linh (Ga-la-ti 5:22). Họ muốn trở nên giống như Chúa Giê-xu (5:24), được Thánh Linh hướng dẫn (5:25) và không tự phụ, ganh tị hay gây gỗ (5:26).

Giả dụ như khi bạn có nan đề và muốn được tâm vấn thì chắc hẳn bạn sẽ không thể tìm được người cố vấn nào tốt hơn, nhạy cảm hơn là một người có đời sống thuộc linh trưởng thành. Cơ-đốc nhân nào cũng đều có thể trở nên ngày càng có cuộc sống thuộc linh cao hơn và nếu muốn trở thành nhà tâm vấn Cơ-đốc hữu hiệu, bạn cần xin Đức Thánh Linh kiểm soát

và biến bạn thành một con người thuộc linh theo ý muốn Ngài.

Thứ hai, nhà tâm vấn Cơ-đốc là những người mềm mại (Ga-la-ti 6:1). Mềm mại là một đặc điểm của trái Thánh Linh quan trọng đến độ có thể được để riêng. Đôi khi nhà tâm vấn cần nghiêm khắc, cần nói những điều người được tâm vấn không thích nghe hay không muốn thừa nhận. Nhưng người làm công tác tâm vấn phải luôn luôn mềm mại và nhạy cảm với những người đến thổ lộ nan đề của họ.

Nhà tâm vấn Cơ-đốc phải sẵn sàng giúp những người có những gánh nặng trong cuộc sống (6:2) và điều này không luôn luôn dễ dàng. Đôi khi đó là việc không thuận tiện, đau buồn, thậm chí hổ nhục khi phải giúp người khác giải quyết nan đề của đời sống. Nhưng đây lại là mệnh lệnh chắc nịch trong Kinh Thánh.

Lời Chúa dạy chúng ta mang gánh nặng cho nhau. Có khi chúng ta giúp người khác, nhưng cũng có khi chúng ta để người khác giúp. Khi ban bố “điều răn mới” cho các môn đệ, Chúa Giê-xu cũng truyền cho chúng ta phải yêu nhau như Ngài yêu chúng ta (Giăng 13: 35). Chúng ta yêu nhau và tuân giữ giới răn này là khi chúng ta sẵn sàng và sẵn lòng mang gánh nặng của nhau (Ga-la-ti 6: 2). Đức Chúa Trời

có thể giúp mỗi chúng ta làm được điều này.

Đức Chúa Trời cũng có thể giúp chúng ta khiêm nhu (6:3). Khiêm nhu là một đặc tính khác của các nhà tâm vấn Cơ-đốc. Những người khiêm nhu không bị lòng kiêu hãnh lừa dối vì họ ý thức rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng ban khôn ngoan và cơ hội cho mình. Những người đó biết tự xét mình (6: 4), không có khuynh hướng so sánh mình với người khác, sẵn lòng nhận trách nhiệm về mọi hành động của mình và cũng vui vẻ học hỏi nơi những người đến giúp mình (6:6).

Nhà tâm vấn Cơ-đốc cũng là những người kiên nhẫn. Họ ý thức rằng “người ta sẽ gặt điều mình gieo” và đến cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ thi hành công lý của Ngài (6:7-8). Cũng rất dễ khiến cho nhà tâm vấn bỏ cuộc khi thấy người được tâm vấn không tiến bộ (6:9), vì thế, để có thể giúp được người khác, chúng ta cần xin Chúa ban cho lòng kiên nhẫn.

Nhà tâm vấn Cơ-đốc quan tâm đến việc lành (6:10). Chúng ta phải luôn nhớ làm việc lành khi có cơ hội. Dù biết phải quan tâm đặc biệt đến anh chị em trong đức tin, nhưng chúng ta cũng phải sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Sách Ga-la-ti chương 6 viết cho tín hữu, đưa ra tiêu chuẩn rất cao, nhưng đó là những tiêu chuẩn có thể đạt được.

Đây là những đức tính được thể hiện trong những môn đệ sống gần gũi Chúa Cứu Thế.

Điều này không có nghĩa là tất cả những tín hữu trung tín đều là những nhà tâm vấn tốt, vì như chúng ta đã thấy, chỉ có một số người đặc biệt được ban ân tứ trong lãnh vực này. Vì vậy, ngay cả những nhà tâm vấn tài năng vẫn có thể trở nên hữu hiệu hơn khi dụng tâm trau dồi thêm những kỹ năng tâm vấn đặc biệt.

Nhưng khởi điểm của tất cả các nhà tâm vấn là mối tương giao cá nhân với Chúa. Đặc điểm của người tin theo Chúa Giê-xu là tình yêu thương (Giăng 13:34-35) và đây là đặc tính quan trọng nhất cho bất cứ ai muốn giúp đỡ người khác.

Tình Trạng Căng Thẳng Của Nhà Tâm Vấn Cơ Đốc

Sinh viên ngành tâm vấn đôi lúc tưởng rằng việc giúp đỡ người khác luôn luôn đem lại niềm vui và thỏa nguyện. Tuy nhiên hầu hết các nhà tâm vấn chỉ sau một thời gian ngắn đều thấy tâm vấn là một công việc rất khó khăn, căng thẳng, làm cạn kiệt tâm lực. Nhà tâm vấn sau khi cố giúp một số người sẽ mệt mỏi, bực dọc, mất bén nhạy và không còn hiệu năng nữa.

Trong những năm gần đây các nhà nghiên cứu tâm lý đề nghị một số phương cách giúp cho giới

quản trị nhân viên và những người làm công tác tâm vấn có thể đối phó với tình trạng căng thẳng tinh thần. Nếu áp dụng bốn nguyên tắc sau đây chúng ta có thể giúp chính mình không bị kiệt lực.

Trước hết, chúng ta cần có thì giờ ở riêng một mình. Có bao giờ bạn suy nghĩ tại sao Chúa Giê-xu không bị kiệt sức không? Lúc nào cũng có đám đông vây quanh và Chúa thì luôn luôn sẵn sàng cứu giúp những người có nhu cầu. Chúa đã hành động như thế nào?

Từng hồi từng lúc Chúa tách khỏi đám đông để đi riêng với các môn đồ, nghỉ ngơi trong nhà Laxa-rô, Ma-ri và Ma-thê, hay có khi ở một mình trong nơi thanh vắng để trầm tư và cầu nguyện. Chúa thường dành thì giờ nghỉ ngơi đều đặn và vì vậy, Chúa luôn luôn được tươi mới khi trở lại cứu giúp con người.

Đôi khi rất khó tìm ra thì giờ ở riêng và nghỉ ngơi, nhưng cần nhớ rằng chính Chúa thiết lập ngày nghỉ (Sáng-thế-ký 2:2) cho nên làm theo lời dạy và gương mẫu của Chúa là khôn ngoan.

Thứ hai, chúng ta cần chia sẻ trách nhiệm. Đức Chúa Trời không cần con người giúp hoàn thành các mục tiêu thiên thượng, nhưng Chúa Giê-xu đã huấn luyện môn đệ và khích lệ họ phụ giúp Ngài trong chức vụ. Không có gì làm

cạn kiệt nhà tâm vấn mau hơn là tín niệm cho rằng: “Tôi phải một mình làm việc này và sẽ không có ai khác giúp tôi hết.”

Trong chương trước chúng ta đã xem xét cách thức Môi-se vận dụng để không bị kiệt sức khi ông tìm người giúp mình giải quyết công việc. Các nhà tâm vấn chuyên nghiệp ngày nay cũng có khám phá tương tự. Họ có thể làm việc hiệu năng hơn và khó bị kiệt lực nếu có thể sắp xếp thì giờ để gặp gỡ nhau đều đặn, trao đổi các nan đề, khuyên bảo, giúp đỡ lẫn nhau và san sẻ trách nhiệm.

Thứ ba, chúng ta cần được các tín hữu khác hỗ trợ. Cần giữ liên lạc mật thiết với những người có thể khích lệ và giúp chúng ta có góc nhìn khác – nhất là khi đang ở dưới áp lực của công việc.

Lúc Chúa Giê-xu ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài thực sự được trợ lực khi cầu nguyện, nhưng Chúa cũng muốn các môn đệ canh thức và ở gần trong những giờ trước khi

Ngài chịu khổ hình.

Người được tâm vấn (counselor) thường thấy mình đối phó với nan đề hữu hiệu hơn khi biết được những tín hữu khác quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ, khích lệ tinh thần. Điều gì cần cho người được tâm vấn thì cũng cần cho nhà tâm vấn.

Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, đó là chúng ta cần cầu nguyện. Tin lành Mác chương 1 ghi lại một khoảng thời gian bận rộn trong đời sống Chúa Giê-xu. Có ngày Chúa đã giảng dạy và chữa lành những người đau ốm, tật nguyên từ sáng đến tối mịt. Chắc chắn Chúa rất mệt, nhưng sáng sớm hôm sau Ngài dậy sớm, đi đến một nơi yên vắng để cầu nguyện. Ngài cần thời gian ở riêng với Cha để linh hồn tươi mới và nhận được thần năng hướng dẫn trong sứ mạng.

Chúa Giê-xu đi đây đó giảng đạo, chữa bệnh, cứu giúp trong suốt những năm chức vụ. Đôi lúc Ngài bị trở ngại, gặp chống đối, nhưng thường Ngài làm việc suốt ngày. Tuy nhiên Chúa không bao giờ để bị áp lực căng thẳng trong chức vụ. Là những người làm công tác tâm vấn, chúng ta cần học theo những nguyên tắc đó (còn tiếp)

Tiến sĩ Paul B. Lam





Niềm Vui Trong Chờ Vui



Nhiều lúc tôi tự hỏi, “Mình chỉ là một đầy tớ Chúa bình thường, không có gì xuất sắc, tại sao lại được Chúa ưu đãi ban cho nhiều niềm vui nhỏ trong cuộc sống, qua những con người thật dễ thương trong Hội Thánh Ngài?” Những “niềm vui nhỏ” trong chức vụ của tôi là gì ?

Tôi không phải là người có khiếu về máy móc lại cũng không tháo vát. Tôi chỉ biết lái xe chứ không biết gì về việc bảo trì xe, có lẽ vì thế Đức Chúa Trời đã cho trong Hội Thánh có những người là thợ sửa xe và có garage sửa xe, nên xe hơi của tôi thường được bảo trì rất chu đáo. Tôi chỉ biết sử dụng máy vi tính khi soạn bài giảng, gửi e-mails, ngoài ra chẳng biết thêm gì cả, thì Chúa cho có người trong Hội Thánh giỏi vi tính giải quyết những khó khăn cho tôi. Vật dụng trong nhà bị hỏng, thì trong Hội thánh có những handy-men đến sẵn sàng giúp đỡ.

Trong Hội Thánh cũng có thợ hớt tóc có lòng quý mến người hầu việc Chúa cho nên mỗi lần hớt tóc tôi phải năn nỉ lắm anh em đó mới chịu nhận A\$5.00 - chỉ bằng một phần ba giá bên ngoài. Có người mở tiệm giặt ủi, có người mở tiệm ăn cho nên lần nào ghé thăm tôi đều được tiếp đón ân cần. Tôi thích ăn cá, thì trong Hội Thánh có anh em có thú đi câu, và thường đem cá tặng tôi. Ngoài ra, ý thức nhà tôi “âm thầm” cộng tác với tôi phục vụ Chúa giữa Hội Thánh, cho nên một con cái Chúa thường may tặng nhà tôi những bộ quần áo dắt tiền chúng tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc ra mua ngoài tiệm.

Chưa hết, Đức Chúa Trời còn dùng các con cái Chúa tiếp trợ tài chánh cho tôi, có khi như bà góa nuôi tiên tri Ê-li ngày xưa (1 Vua 17:7-16), nhưng cũng có khi thường vào dịp cuối năm, một gia đình con cái Chúa gửi cho chúng tôi một số tiền lớn, với lời ghi trong thư rằng để “an ủi và ủng hộ chức vụ của Mục sư.” Tôi nhận số tiền mà lòng cảm

thấy vừa được khích lệ và vừa hổ thẹn, vì mình không xứng đáng nhận được sự ưu ái đó.

Nếu tôi còn phải viết chi tiết về những chăm sóc ân cần khác của con cái Chúa trong vô số các dịp tiện, cơ hội và lễ lạc trong năm, Lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, Ngày Từ Mẫu, Từ Phụ, Ngày ghi ơn Mục sư... tôi e rằng mình không thể nào nhớ hết! Trong những dịp như thế, các con cái Chúa thường bày tỏ lòng biết ơn và tinh thần ủng hộ, khích lệ chúc vụ chúng tôi. Vì thế sau ba mươi năm hầu việc Chúa, dù đôi lúc cũng có những khó khăn, nhưng vì những tâm tình ưu ái trên mà chúng tôi vẫn đủ sức vui vẻ tiếp tục con đường phục vụ.

Hơn thế nữa, trong những câu chuyện trao đổi, tôi biết nhiều con cái Chúa âm thầm cầu nguyện cho tôi thường xuyên, và họ ao ước tôi sẽ cùng với họ thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời cho đến khi về Nước Chúa. Có người còn mời trước và nhắc lại với con cháu rằng khi nào họ qua đời thì mời tôi lo tang lễ. Đối với tôi, và tôi nghĩ rằng cũng như với tất cả những người hầu việc Chúa khác, tâm tình yêu thương, cảm thông của con cái Chúa trong Hội Thánh là yếu tố quan trọng khích lệ tinh thần tận tâm hầu việc Chúa của mục sư.

Tôi có thể nói như Phao-lô đã viết về cuộc đời chúc vụ của mình như sau: *“ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự”* (2 Cô-rinh-tô 6:10). Ha-lê-lu-gia !

Mục sư Đoàn Trung Chánh
Sydney – Úc Châu
tinlanhsydney@optusnet.com.au
www.tinlanhsydney.com.au





ứng trước đám học trò lớp năm trong ngày tựu trường, cô giáo Hải Yến đã nói một điều không hoàn toàn đúng sự thật. Cô bảo rằng cô thương tất cả học trò như nhau. Làm sao “như nhau” được khi trong lớp cô có thằng Thoại đang ngồi ủ rũ ngay bàn đầu? Cô Hải Yến đã chú ý đến thằng Thoại từ năm ngoái, nó là đứa không có bạn và cũng không chơi với ai, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch và nhất là rất hôi - hôi như cú. Đã thế, cô lại không bao giờ thấy nó vui cho nên lại càng không muốn nhìn đến nó. Chỉ có mỗi một lúc buộc cô phải nghĩ đến nó là khi chấm bài. Cô dùng bút đỏ gạch chéo cả tờ giấy bài làm của nó rồi cho một con số không thật to! Đó là việc thích thú duy nhất của cô Hải Yến liên quan đến thằng Thoại. Theo qui định của trường, cô giáo có bốn phần phải xem lại học bạ những năm trước của từng học trò; cô Hải Yến cũng theo qui định đó, nhưng cố ý để học bạ của thằng Thoại xem sau cùng. Nhưng cô thật không ngờ!

Cô giáo lớp một của trò Thoại ghi, “Thoại là đứa trẻ thông minh, lúc nào cũng tươi cười, lễ phép. Bài làm chu đáo, đầy đủ. Học trò ngoan và giỏi...”

Cô giáo lớp hai ghi, “Thoại học suất sắc, được các bạn mến, nhưng nó buồn và có nan đề vì mẹ lâm trọng bệnh. Nó gặp khó khăn nhiều trong sinh hoạt ở nhà.”

Cô giáo lớp ba ghi, “Mẹ qua đời làm trò Thoại khủng hoảng. Nó cố gắng học, nhưng người cha có vẻ không quan tâm. Đời sống gia đình sẽ có ảnh hưởng nguy hại cho trò Thoại nếu không được cải thiện.”

Cô giáo lớp bốn ghi, “Trò Thoại lảm lì, không để ý gì đến bài vở, không có bạn và đôi lúc ngủ trong giờ học.”

Bây giờ thì cô Hải Yến nhận ra nan đề và cô thấy thật xấu hổ. Cô lại càng thấy lúng túng hơn khi đám học trò đem quà Giáng Sinh vào lớp tặng cô. Quà nào cũng gói giấy màu rực rỡ, cột nơ xinh xắn, trong khi quà của trò Thoại để trong một bao giấy nâu, loại giấy gói hàng ngoài chợ. Cô phải thu hết can đảm mới dám mở ra. Vài đứa học trò bắt đầu cười khúc khích khi thấy cái vòng đeo tay chạm ngọc giả đã sứt mấy mặt đá và một chai dầu thơm đã dùng gần hết. Cô vội trừng mắt nhìn mấy đứa cười cợt, vừa đeo chiếc vòng vào tay vừa khen đẹp. Cô còn xúc chút dầu thơm vào cổ tay nữa. Hôm đó trò Thoại thay vì biến mất ngay lúc chuông tan học, nó ở nán lại thêm một chút, vừa đủ để nói với cô Hải Yến, “Hôm nay con thấy cô thơm y như mẹ con hồi đó!” Sau khi đám học trò về hết, cô ở lại thổn thức khóc suốt một giờ.

Bắt đầu từ đó, cô Hải Yến không dạy toán, không dạy văn nữa mà cô dạy học trò! Cô quan tâm đặc biệt đến trò Thoại và chỉ trong một thời gian ngắn, cô thấy dường như tâm trí nó bắt đầu hồi sinh. Cô càng khích lệ, nó càng đáp ứng nhanh chóng. Cuối năm đó, trò Thoại trở thành một trong những học sinh đứng đầu lớp, và hiển nhiên, câu cô nói đầu năm bảo rằng cô thương tất cả các học trò “bằng nhau” vẫn là một câu không đúng sự thật, vì trò Thoại đã trở thành học trò “cứng” của cô giáo.

Một năm sau, cô thấy có một mẫu giấy nhét dưới cửa - mẫu giấy của trò Thoại, bảo rằng cô vẫn là cô giáo số một của nó.

Sau sáu năm yên lặng, cô lại nhận được mẫu giấy khác bảo rằng nó vừa tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba, và cô Hải Yến vẫn là cô giáo tuyệt vời của nó.

Thêm bốn năm nữa, cô nhận một bức thư của trò Thoại, cho biết thời gian qua dù cuộc sống đôi lúc có nhiều cam go, nhưng nó vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi việc học và vài tuần tới đây sẽ ra trường ưu hạng. Nó bảo cô Hải Yến vẫn là cô giáo nó quý mến nhất trần đời.

Bốn năm nữa trôi qua, lại một bức thư nữa của trò Thoại gửi cô Hải Yến. Bức thư giải thích rằng sau khi tốt nghiệp, nó quyết định học lên. Thoại cũng đoán chắc rằng cô Hải Yến vẫn là cô giáo số một của nó suốt đời! Bây giờ thì tên trò Thoại dài hơn một chút, Bác sĩ Trần

Quang Thoại.

Câu chuyện chưa kết thúc, vì vào mùa xuân năm đó có thêm một bức thư nữa gửi cho cô Hải Yến. Thoại bảo rằng anh đã gặp một thiếu nữ tâm đầu ý hợp và quyết định tiến đến hôn nhân. Trong thư Thoại cho biết vì cha đã qua đời mấy năm trước cho nên trong hôn lễ, anh muốn mời cô giáo Hải Yến ngồi vào chỗ vẫn thường dành cho mẹ chú rể.

Tất nhiên là cô giáo Hải Yến nhận lời, và hôm đám cưới, cô đã đeo chiếc vòng năm xưa, xúc mùi nước hoa cũ mà Thoại bảo rằng làm nó nhớ đến mùa Giáng Sinh cuối cùng còn có mẹ. Ôm chòng cô giáo Hải Yến, bác sĩ Thoại bảo rằng, “Cám ơn cô đã quan tâm đến con, đã khích lệ con học hành, để con thấy rằng dù trong nghịch cảnh, con vẫn có thể vươn lên...” Nước mắt đầm đìa, cô giáo Hải Yến thì thầm, “Con lắm rồi, chính con mới là người giúp cô biết dạy học. Cô chỉ thực sự biết dạy khi cô gặp con!”

“A Heart’s Teaching”
Nguyễn Đình chuyển ngữ

Ghi chú: Bác sĩ Trần Quang Thoại là tên Việt hóa của Theodore F. Stoddard, MD. Là bác sĩ trưởng khoa ung thư - Stoddard Cancer Wing, của bệnh viện Methodist Medical Hospital ở Des Moines, Iowa.





Lược Khảo

Các Biến Cố Tận Thế

LTS. *Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế* do Hà Huy Việt biên dịch, dựa trên bản Anh Ngữ *The Bible & Future Events* của Tiến Sĩ Leon J. Wood (1918-1977), nguyên giáo sư môn Cựu Ước Học và khoa trưởng Grand Rapids Baptist Seminary. Ông là tác giả của nhiều sách nghiên cứu về lịch sử tuyến dân cũng như các sách giải nghĩa tiên tri. Bài được khởi đăng từ Thông Công số 181.

Chương 4 Cơn Đại Nạn (t.t)

d. Chấm dứt giáo hội bội đạo. Vì biểu tượng “Ba-by-luân” luôn luôn chỉ thị cùng một đối tượng cho nên bất cứ phân đoạn Kinh Thánh nào đề cập đến Ba-by-luân cũng đều có thể dùng cung cấp thêm dữ kiện về giáo hội bội đạo. Điều rõ ràng là giáo hội đó không còn hiện hữu nữa ở cuối bảy năm đại nạn. Khải Huyền 16: 19 mô tả những hậu quả của năm thứ bảy và chén thịnh nộ cuối cùng, nói về “Ba-by-luân lớn” uống “rượu thịnh nộ của Ngài.” Cuối chương 17 của sách Khải Huyền mô tả việc hủy phá Ba-by-luân và chương 18 công bố thêm về việc này. Có lẽ đây cũng là khoảng thời gian Kẻ Chống Chúa Cứu Thế lên đến tột

đỉnh quyền lực. Nó thấy không cần cũng như không còn lợi lộc gì trong việc liên minh với giáo hội bội đạo nữa cho nên nó sẽ ra chỉ thị coi giáo hội này là bất hợp pháp và giết thành phần lãnh đạo giáo hội. Lúc đó giáo hội bội đạo không còn nữa. Vì sự hủy phá Ba-by-luân xảy ra vào cuối thời gian bảy năm đại nạn cho nên thời gian hoành hành của Kẻ Chống Chúa Cứu Thế (lúc này không có những ràng buộc với giáo hội bội đạo) còn rất ít. Nhưng tất nhiên, vào lúc đó nó không thể biết như vậy.

Cũng cần thêm rằng kẻ được gọi là “tiên tri giả” (Khải Huyền 16:13; 19:20; 20:10), có thể xác định chính xác nhất là kẻ đứng đầu giáo

hội bội đạo sẽ là kẻ phụ tá đắc lực cho Kẻ Chống Chúa Cứu Thế, hiển nhiên sẽ cắt đứt liên lạc với giáo hội bội đạo. Như vậy có nghĩa là tiên tri giả sẽ không chết vào lúc giáo hội kết liễu nhưng sẽ tiếp tục cộng đồng tồn tại với Kẻ Chống Chúa Cứu Thế (Khải Huyền 19:20). Nếu trước đó tiên tri giả là lãnh tụ của hội thánh bội đạo, như cách suy đoán thông thường thì hiển nhiên, nhân vật này đủ khôn ngoan để theo phe Kẻ Chống Chúa Cứu Thế chống lại Hội Thánh trong một khoảng thời gian đủ để có thể được toàn mạng. Tiên tri giả cũng được Kẻ Chống Chúa Cứu Thế coi là có giá trị lớn đối với nó (Khải Huyền 13: 12-17; 19:20) vì những việc tiên tri giả đã làm trước đó khiến Kẻ Chống Chúa Cứu Thế muốn duy trì liên lạc với tiên tri giả trong khi cắt đứt với Hội Thánh.

4. Bách hại các thánh trong thời gian đại nạn

Như đã nêu, có một nhóm tôn giáo nữa sẽ cùng tồn tại trong thời gian đại nạn, bao gồm những người được mệnh danh là “các thánh

thời đại nạn” là những người sẽ bị giáo hội bội đạo bách hại dữ dội.

a. Sự hiện hữu của nhóm người này

Nhóm người được mô tả trong Khải Huyền 7:9-17, là “vô số người, không ai đếm được, thuộc mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc... đứng trước ngai Đức Chúa Trời...” là những người ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.” Đây có thể là những người đã tử đạo trong cơn đại nạn và bây giờ Chúa sẽ lau hết nước mắt đau thương của họ trong thời gian qua. Cần lưu ý, thành phần trên là những người ngoại tộc, không phải Do Thái (7:1-4), từ “mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng” (c.9). Cũng cần lưu ý sự tử đạo của những người trên xảy ra trong nửa đầu của bảy năm đại nạn vì những biến cố này được ghi trong Khải Huyền 7: 9-17 nói rõ đây là thời điểm tháo ấn thứ sáu và thứ bảy (Xem Khải 6:12 và 8:1). Thật ra, Khải Huyền 6:9-11 cho thấy có một cuộc tử đạo khá lớn đã xảy ra cho đến thời điểm tháo ấn thứ năm, khi Giăng ghi lại rằng, “tôi thấy



dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm.”

Có ba điểm liên quan đến nhóm thánh đồ này cần lưu ý đặc biệt.

Trước hết là cách những người này được biết về tin lành để trở thành thánh đồ của Đức Chúa Trời. Ai sẽ là người nói về Chúa cho họ trong khi vào thời điểm đó hội thánh đã được cất lên trời? Có người bảo rằng, đây là những người đã từng được nghe tin lành trước khi hội thánh được cất lên. Tuy nhiên nói như vậy không ổn vì trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-12 Phao-lô bảo rằng những người không tiếp nhận chân lý trong thời hiện tại sẽ bị Kẻ Chống Đấng Cứu Thế lừa dối bằng dấu kỳ phép lạ của Sa-tan và Đức Chúa Trời đã để cho chúng bị lầm lạc. Kẻ chống Đấng Cứu Thế sẽ “lấy quyền của Sa-tan... làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dị giả; dùng mọi cách phỉnh dối không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của chân lý để được cứu rỗi.



Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả...”

Sứ đồ Phao-lô cũng đưa ra cảnh cáo đối với những người có lối suy nghĩ cho rằng thời gian đại nạn là một loại “cơ hội thứ hai” để có thể được cứu. Đây là những người đánh bạc với linh hồn, bỏ qua dịp tiện tin Chúa trong hiện tại khi có cơ hội trong tầm tay, thì đến cơn đại nạn họ sẽ không thể tránh tình trạng bị lừa dối và tin Kẻ Chống Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên khi nói điều này rất có thể Phao-lô nghĩ đến những người đã dứt khoát loại bỏ Chúa Cứu Thế, và nếu như vậy thì chúng ta có thể suy luận rằng đối với thành phần từng nghe tin lành nhưng có thái độ lừng chừng có thể được cứu trong thời kỳ này, và như vậy họ trở thành nguồn cung ứng tin lành cho người khác trong thời gian đại nạn. Tuy nhiên

nguồn tài liệu chính về cơn đường cứu rỗi lúc đó có thể là Kinh Thánh, văn phẩm cơ đốc, sách chứng đạo... lúc đó vẫn còn nhiều trên trần gian. Sử dụng

những phương tiện truyền thông đó con người vẫn có thể hiểu rõ tin lành để có thể đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế.

Điểm thứ hai liên quan đến phương cách cứu rỗi một khi Đức Thánh Linh được đem đi vào lúc Hội thánh được cất lên, “Vì quyền lực bí mật của tội ác đang vận hành, nhưng Đấng ngăn chặn nó vẫn tiếp tục cầm giữ cho đến khi Ngài được đem đi” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 7). Kinh thánh khẳng định rằng hiện tại trong sự cứu rỗi, việc Đức Thánh Linh ban sự sống mới là thiết yếu, nhưng nếu Ngài “được đem đi” trước kỳ đại nạn thì làm sao con người có thể được cứu? Câu trả lời liên quan đến ý nghĩa cụm từ “được đem đi.” Cụm từ này không có nghĩa là Đức Thánh Linh hoàn toàn được đem khỏi thế gian. Thật ra đây là điều không thể xảy ra được vì Ngài “vô sở bất tại” - luôn luôn hiện diện khắp mọi nơi. Cụm từ này chỉ có nghĩa là Ngài ngưng một khía cạnh của công việc, đó là ngăn chặn tội ác trên thế giới. Ngài không ngưng mọi hoạt động, bao gồm việc phú ban sự sống mới cho những người tiếp nhận, tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Điểm thứ ba liên quan đến một số rất đông những người sẽ được cứu rỗi trong kỳ đại nạn. Khái

Huyền 7:9-17 cho thấy số người được cứu sẽ rất lớn, “không ai đếm được, từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra...”



Làm sao điều này có thể xảy ra khi tội ác thống trị và lan tràn như chưa từng có? Để trả lời cho vấn nạn này chúng ta để ý đến hai khía cạnh sau đây. Thứ nhất, biến cố hội thánh bất ngờ được cất lên chắc chắn sẽ tạo ra cú sốc tâm lý cho hàng triệu người khi bỗng dưng họ thấy vô số bạn bè và những người thân yêu thuộc thành phần những người thiện lành hơn hết biến mất khỏi trần gian, khiến cho họ không thể không nghiêm chỉnh suy nghĩ đến lĩnh vực tôn giáo và tâm linh là điều họ chưa từng thật sự muốn quan tâm. Thứ hai, sẽ có dấu hiệu tức thời của sự gia tăng chưa từng có các hành vi tội ác trên toàn thế giới (2 Tê-sa-lô-ni-ca

2; 6-8), và hiển nhiên sẽ khiến cho nhiều người phản ứng phòng chống bằng cách tìm nơi trú ẩn, và đó là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

b. Bách hại các thánh đồ trong kỳ đại nạn. Nhóm thánh đồ đồng đảo này thực sự bày tỏ đức tin nơi Chúa Cứu Thế sẽ bị giáo hội bội đạo bách hại. Bằng chứng của sự kiện này không chỉ thấy qua số người tử đạo có mặt trên thiên đàng vào nửa đầu kỳ đại nạn, nhưng còn được minh thị ghi trong Khải Huyền 17: 6 và 18: 24. Trong Khải Huyền 17: 6 người đàn bà cưỡi trên lưng con thú được Giảng mô tả là “say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết về Đức Chúa Giê-xu.” Còn trong Khải Huyền 18: 24 ghi rằng trong giáo hội bội đạo “đã tìm thấy huyết các đáng tiên tri, các thánh đồ và hết thấy những kẻ đã bị giết trong thế gian.” Hiển nhiên trong hành vi kinh tởm này giáo hội bội đạo đã được Kẻ Chống Đấng Cứu Thế hỗ trợ, nếu không nói là thúc bách tàn hại thánh đồ, vì ở những phân đoạn khác, Khải Huyền cũng đã mô tả hành vi bách hại của nhân vật này như trong Khải Huyền 13:7, cf. Đa-ni-ên 7:25. Hiển nhiên vô số người đã thiệt mạng và muôn ngàn người khác chịu thống khổ vô vàn cho thấy số phận các thánh

đồ trong kỳ đại nạn thật không phải dễ dàng.

Câu Hỏi Ôn

(Chương 4 - Cơ Đại Nạn)

(Từ TC 190 đến TC 192)

1. Liệt kê bốn câu kinh thánh tham chiếu cơ bản nói về kỳ đại nạn là thời gian thống khổ hơn bất cứ giai đoạn nào khác trong lịch sử.

2. Câu tham chiếu lưỡng diện nào (twofold reference) từ ngữ “ngày của Chúa” thường có trong Cựu Ước?

3. Hai khía cạnh nào trong những biến cố tận thế được coi là chính yếu trong từ ngữ “ngày của Chúa”?

4. Kỳ đại nạn có hai mục đích nào?

5. Người Do Thái có quen thuộc với khái niệm bảy năm (hay nhiều lần bảy năm) không? Xin giải thích.

6. Vào thời điểm nào trong lịch sử, 69 tuần đầu trong thị kiến thứ ba của Đa-ni-ên thành nghiệm?

7. Liệt kê những lý do khiến tin rằng phải có một khoảng cách thời gian giữa 69 tuần đầu và tuần thứ 70 trong khải tượng của Đa-ni-ên.

8. Đa-ni-ên 9:27 cho thấy tuần lễ thứ bảy mươi được tách làm đôi cho hai tình trạng nào?

9. Ê-sai 26:20, 21 nói về kinh nghiệm nào của Israel trong tuần đại nạn?

10. Mỗi ấn trong sáu ấn được mở ra như ghi trong Khải Huyền 6:1-17 có ý nghĩa biểu tượng nào?

11. Tóm tắt bằng chứng cho thấy những ấn này được mở trong nửa đầu của tuần đại nạn.

12. Sau mỗi tiếng loa của bốn vị thiên sứ đầu tiên có những diễn biến nào?

13. Những diễn biến nào từ ba tiếng loa chót mang đặc tính của lời nguyền do chim phụng hoàng báo trước “khốn thay!”? (Khải Huyền 8:13)

14. Liên kết những bát thịnh nộ và những tiếng loa, nhận định về thời điểm trong tuần đại nạn, lúc những bát thịnh nộ được trút xuống.

15. Xác định hai khác biệt tổng quát giữa sự phán xét bằng tiếng loa và phán xét bằng bát thịnh nộ.

16. Có những diễn biến nào xảy ra mỗi lần bát thịnh nộ được trút xuống?

17. Giáo hội bội đạo được mô tả bằng hai hình ảnh nào trong Khải Huyền 17 và 18?

18. Ý nghĩa biểu tượng của hai hình ảnh đó là gì?

19. Liệt kê những lý do để tin rằng ý nghĩa biểu tượng của từ “Ba-by-lôn” trong Khải Huyền luôn

luôn chỉ thị giáo hội bội đạo.

20. Giáo hội bội đạo sẽ bị dứt điểm khi nào và bằng phương cách nào?

21. Từ “các thánh đồ trong kỳ đại nạn” chỉ thị nhóm người nào?

22. Họ nghe biết Phúc âm trong tuần đại nạn bằng phương cách nào?

23. Trong ánh sáng của 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7, chúng ta có thể nói gì về công việc của Đức Thánh Linh đối với sự cứu rỗi của các thánh tuần đại nạn?

24. Nêu bằng chứng Kinh Thánh cho biết họ phải trải qua những bách hại cùng cực trong tuần đại nạn.

*Hà Huy Việt Biên dịch
(còn tiếp)*



Thư Độc Giả



Tôi là bà Phạm Thà, lâu nay được đọc nhiều Nguyệt San, Bán Nguyệt San của nhiều hệ phái Tin Lành... Tuần rồi, đến nhà một người bạn, nhìn thấy báo Thông Công, tôi mượn về nhà đọc và... thật là tuyệt vời: những bài giảng tôi đã từng nghe, từng đọc, thậm chí đã từng chia sẻ... được Thông Công khai triển rất là tuyệt! Cám ơn Chúa. Nay tôi viết email này, mạo muội xin hai cuốn mỗi kỳ phát hành. Xin chân thành cám ơn quý Ban Biên Tập. Nguyện cầu Cha Từ Ái luôn gìn giữ, ban phước trên chức vụ và gia đình của tất cả quý vị.

Phạm Thà, Upper Darby, PA

Tôi bị bệnh buồn ngủ suốt ngày, nhờ các bạn trong nhà thờ và cả gia đình đã cầu nguyện cho tôi. Cám tạ Chúa cho tôi đã khỏe lại, không còn ngủ nhiều nữa.

Thiên Hương, Indianapolis, IN

Kính gửi Ban Biên Tập lời chào thăm trong Chúa Giê-xu. Xin quý vị vui lòng gửi cho tôi báo Thông Công về địa chỉ sau... Xin chân thành cám ơn quý vị. Cầu xin Chúa Toàn Năng luôn thêm ơn và sức mới trên quý vị.

Mục Sư Võ Đình Chương, Raleigh, NC

Tôi không thể diễn tả hết ơn phước Chúa ban. Ba đứa con là ba viên ngọc quý, còn phần tôi, Chúa đã ban cho cuộc sống dư dật tình yêu thương. Tôi đã biết sống nhân từ, tha thứ. Lúc nào Chúa cũng ở bên, gìn giữ che chở. Từ khi đặt niềm tin nơi Chúa, tôi không còn lo lắng. Qua sự cầu nguyện, tôi biết giao phó cho Chúa mọi nan đề xảy đến Chúa ban cho sự bình an. Tôi thật sự hãnh diện được làm con của Chúa. Xin Chúa giữ gia đình bé nhỏ của tôi trong bàn tay yêu thương của Ngài.

Một độc giả, Philadelphia, PA

Cám ơn Chúa đã cho tôi có công việc làm mới. Xin cầu nguyện cho vợ tôi là Nguyệt Hà. Xin Chúa thương xót chữa lành bệnh đau nhức.

Một độc giả

Cám tạ Chúa đã cứu tôi và cho tôi được tin nhận Ngài. Trải qua bao sự khó khăn, mệt mỏi, đau khổ, Chúa vẫn thương xót, chăm sóc tôi. Cám tạ Chúa đã ban cho tôi sức khỏe và sự bình an.

Nguyễn thị Quý, Long Beach, CA.

Tôi là một độc giả đóng góp ủng hộ thường xuyên cho quý Báo. Hôm nay xin quý Tòa Soạn gửi thêm báo này cho cô của tôi ở Houston. Rất cám ơn.

Lộc Nguyễn

Cám ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện cho toàn gia đình tôi được sum họp tại Hoa kỳ. Nay chỉ còn gia đình người con gái sau cùng đang chờ phỏng vấn.

Quang Nguyen, Bartow, FL

Cám ơn Thông Công đã gửi báo cho tôi thường xuyên. Xin Chúa ban phước trên quý Tòa Soạn.

Nguyễn Hồng Ân, Hagen, Germany

Tôi được Chúa cứu khỏi chết trong đường tơ kẻ tóc trước Chúa Giáng Sinh 2006. Khi đang sử dụng cửa máy khoét tường, tôi bị trượt té ngã, lưỡi cửa đang chạy cách tim tôi có ½ cm. Tôi biết Chúa còn muốn tôi ở lại để làm chứng về Ngài.

Đào Nguyễn, San Jose, CA.

Cám ơn quý vị đã gửi Thông Công cho tôi, nhờ đó tôi biết được tin tức các Hội Thánh trong Giáo Hạt, cũng như biết được cuộc hành trình đi cứu trợ cho quê hương mình, biết được đồng bào bị bão lụt khổ sở. Bài viết rất cảm động.

Tôi tên là Bảo, một con cái Chúa đã nhận được nhiều sự dạy dỗ từ báo Thông Công. Gần đây tôi có dịp nói chuyện với một người bạn, cô này xin được nhận báo Thông Công. Vậy xin Tòa Soạn gửi cho cô theo địa chỉ đính kèm. Cô sẽ giới thiệu báo cho bố mẹ đang sinh sống ở vùng không có Hội Thánh Việt Nam. Tôi thành thật cảm ơn báo Thông Công rất nhiều. Nguyên Chúa cứ ban ơn nhiều cho báo luôn. A-men.

Bảo Đặng

Nhắn Tin:

* Mai Nguyễn, OKC

Xin cảm ơn về số dâng.

* Chân thành cảm ơn một số độc giả đã gặp, điện thoại và email, chia sẻ cảm tưởng khích lệ về bài viết “Gửi Quà Cho Người Cải Tạo” đăng trên Thông Công số 191.

* HT Tin Lành Houston, TX; Ô. Ngô Nguyễn, HI; Bà Lâm M Đặng. Xin cảm ơn quý ân nhân đã dâng hiến cho Quỹ TĐTN Việt Nam, qua loạt bài NKHT. **Tòa Soạn sẽ chuyển và phân phối theo yêu cầu của độc giả.**

Thông Công chân thành cảm ơn quý độc giả đã viết những lời khích lệ và dâng hiến đều đặn, một số độc giả đã dâng hiến thật rộng rãi. Xin Chúa ban phước lại cho quý vị.

Xin cảm ơn quý tôi con Chúa viết bài gửi đăng, nhưng vì những giới hạn của tờ báo, chúng tôi không thể đăng tất cả những bài nhận được, mong quý vị thông cảm. Các bài gửi đến đều được đăng vào mục “Bài Nhận Được” Bài nào được chọn đăng, Tòa Soạn sẽ có thư riêng cho tác giả trong vòng ba tuần. Trong thời gian này xin đừng gửi cho các báo khác. Chân thành cảm ơn quý vị. Tòa Soạn không gửi lại cho tác giả những bài không chọn đăng.

Để tránh bị mất báo hoặc Tòa Soạn phải đóng bưu phí hoàn trả, khi thay đổi địa chỉ, xin quý độc giả thông báo ngay địa chỉ mới. Tòa Soạn sẽ ngưng gửi báo về địa chỉ bị hoàn trả.



Gia Đình Mới Trong Chúa

Cô Nguyễn Kim Anh, trưởng nữ Ông Bà Nguyễn Bình Nam, Houston, TX., kết hôn cùng Anh Jow Scott Tex, thứ nam Ông Bà Jow Houston. Hôn lễ được cử hành ngày 30/12/2006 tại Hội Thánh Houston, Texas.

Thầy Lê Đình Hữu Thiên-Ân, trưởng nam Ông Bà Mục Sư Lê Đình Phước, Stanton, CA., thành hôn cùng Cô Nguyễn Thị Thanh Trang, thứ nữ Ông Bà Nguyễn Thế Hồng, Washington DC, ngày 05/05/2007, tại Clifton Park Baptist Church, Silver Spring, Maryland.

Cô Lê Thị Thanh Xuân, trưởng nữ Ông Bà Mục Sư Lê Văn Thanh, Hội Thánh Boston, MA., kết hôn cùng Anh Bùi Hòa Bình, thứ nam Ông Trương Văn Lập và Bà Bùi Thị Ánh, Atlanta, GA., ngày 05/05/2007 tại Hội Thánh Tin Lành Boston, Massachusetts.

Cô Nguyễn Hoài Thương Amy, ái nữ Ông Bà Nguyễn Phúc Thọ, Buena Park CA., kết hôn cùng Anh Đàm Hữu Nghĩa Josh, trưởng nam Ông Bà Đàm Hữu Thanh, Diamond Bar, CA., ngày 19/05/2007 tại Hội Thánh Tin Lành Orange, California.

Thầy Trần Nghiệm, thứ nam Ông Bà Mục Sư Trần Nghĩa, Hội Thánh El Monte, California, thành hôn cùng Cô Trương Lưu Cẩm Phước, thứ nữ Ông Bà Trương Văn Phú, Midway City, CA., ngày 26/05/2007 tại Hội Thánh Tin Lành Midway City, California.

Cô Angela Trang Nguyễn, thứ nữ Ông Bà Mục Sư Nguyễn Sang, Hội Thánh North San Diego, CA., kết hôn cùng Anh Tony Diệu Phạm, thứ nam Ông Bà Phạm Quế, Hawthorne, CA., ngày 02/06/2007 tại Penasquitos Lutheran Church, San Diego, California.

Anh Nguyễn Thọ Đô, út nam Bà QPMS Nguyễn Linh, San Jose, CA., thành hôn cùng Cô Đặng Thủy Nhạn (Amy), thứ nữ Ông Bà Đặng Văn Thơ, Elk Grove, CA., ngày 02/06/2007 tại Vintage Park Community Church, Sacramento, California.

Thầy Lê Linh-Năng (James), thứ nam Ông Bà Mục Sư Lê Huỳnh Long, Hội Thánh Stockton, CA., thành hôn cùng Cô Đinh Thị Thiện-Toàn, trưởng nữ Ông Bà Mục Sư Đinh Văn Tư, Hội Thánh Tin Lành Huế, Việt Nam, ngày 30/06/2007 tại Hội Thánh Tin Lành Orange, California.

Anh Đặng Ngọc Huy, thứ nam Ông Bà Mục Sư Đặng Ngọc Cang, Hội Thánh Akron, Ohio, thành hôn cùng Cô Huỳnh Thị Ngọc-Trân, trưởng nữ Ông Bà Huỳnh Quốc Dũng, ngày 30/06/2007 tại The Memorial Chapel, Akron, Ohio.

Anh Phan Vĩnh Tân, trưởng nam Ông Bà Mục Sư Phan Vĩnh Cự, Việt Nam, thành hôn cùng Cô Nguyễn Thị Huy Tiên, thứ nữ Bà QP Nguyễn Văn Cao, TPHCM, Việt Nam, ngày 07/07/2007 tại Hội Thánh Tin Lành Khánh Hội, Việt Nam.

Anh Phillip Hoàng Nguyễn, thứ nam Ông Bà Nguyễn Hùng Sơn, Lancaster PA, thành hôn cùng Cô Larissa Lapata Bonifacio, trưởng nữ Ông Bà Louis Guinto Bonifacio, Las Vegas, NV., ngày 07/07/2007 tại Hội Thánh Tin Lành Lancaster, Pennsylvania.

Thầy Võ Hoàng Hải, thứ nam Ông Bà Mục Sư Võ Xuân, HT North Atlanta, GA., thành hôn cùng Cô Bùi Thị Kim Anh, thứ nữ Ông Bà Bùi Văn Be, Worcester, MA., ngày 28/07/2007 tại Vietnamese Alliance Church, Worcester, Massachusetts.

Thông Công chân thành chung vui cùng các gia đình mới



Chờ Ngày Sống Lại

Cụ Nguyễn Châu Minh, nguyên thư ký Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Nha Trang, bào huynh của Mục Sư Nguyễn Châu Chánh, đã an nghỉ trong Chúa ngày 15/05/2007, hưởng thọ 83 tuổi.

Mục Sư Lê Khắc Huy, Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, Nha Trang, Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa ngày 14/7/2007 tại Vĩnh Phước, Nha Trang. Hưởng dương 58 tuổi. Tang lễ được cử hành ngày 18/7/2007 tại Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, Nha Trang, Việt Nam.

Mục Sư NC Vũ Văn Thanh, Cộng Tác Quản nhiệm HT York, Pennsylvania, đã an nghỉ trong Chúa ngày 15/7/2007, tại York, Pennsylvania. Hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ được cử hành ngày 18/07/2007 tại Hội Thánh Tin Lành York, Pennsylvania và an táng Harrisburg, PA.

Thông Công cầu xin Chúa an ủi các tang quyến

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM HOA KỲ

Danh Sách các Hội Thánh và Ân Nhân ủng hộ báo Thông Công

Golden Needle Alterations, HT Amarillo, HT Atlanta, BPN HT Lynnwood, Bùi Văn Tân, Bùi Thị Thu Thảo, Châu Thị Mãng, Chu Văn Hồ, HT Ân Điển (2), Đặng N. Được, Đặng Nguyên Hồng, Đặng Mộng Lâm, Đặng Văn Lục, Đặng Chi Theresa, HT Des Moines(2), Đỗ Diễm Cam, Đỗ Văn Dư, Đỗ D. Minh, Đỗ T. Tín, Đoàn Văn Tế, ĐPNLT Giáo Hạt, Dương Đình Kinh-Nam, Dương Văn Minh, Dương Vĩnh Trương, Next Generation Christian Fellowship Church(3), HT Harrisburg, Hồ Phiên, Hồ Thoang, Hoàng D. Hiệp, Hoàng T. Hời, Huỳnh Kim Anh, Huỳnh K. Lâm, HT Kent, HT New Orleans, Lê Thị Thu Hương, Lê Văn Thái, Lê Thượng Tứ, Lê Thanh Tùng, Lê Việt, James H. Livingston, Thu McLaughlin, HT Midway City(2), HT Mira Mesa, HT N. Hollywood(2), Nghiêm Phương, Ngô Bá Tạo, Ngô Triết, Nguyễn Thái Andrew, Nguyễn H. Andy, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Dẫn Bao, Nguyễn N. Châu, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Như Hiếu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Phương Kevin(2), Nguyễn Ngô Koby, Nguyễn Ky Tâm, Nguyễn Văn Lạc, Nguyễn Lâm, Nguyễn Linda, Nguyễn Lê Lộc, Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Thiện Mỹ, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn V. Nghi, Nguyễn T. Nhan, Nguyễn Nhu Sơn, Nguyễn D. Tâm, Nguyễn Thị Tâm Thành, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Năng Tựu, Nguyễn N. Vân, Nguyễn Văn Vạn, Nguyễn Vinh, Nguyễn Yến, HT North Carolina, HT Orange(2), HT Orlando(2), Phạm Văn Cần, Phạm Đệ, Phạm T. Deborah, Phạm T. Hương, Phạm L. June, Phan Jennifer, Phan Ngọc Phước, Phan Thị Yến, HT Portland(2), HT Rockdale, Lê Năm Beauty Salon, HT San Fernando Valley(2), HT Santa Clara(2), HT Seattle(2), Tạ Thị Thu, Jenny & Kim Taylor, Tô Đình Hoàn, Creative Touch, Trâm Bích Thủy, Trần Dorothy, Trần Julie, Trần N. Lâm, Trần M. Manuel, Trần Nguyễn Han-Martin, Trần Tiến Phát, Trần B. Quân, Trần Rosie, Trịnh thị Nhung, Trương Hiếu Liêm, Trương Minh Trí, HT Tin Lành Úc Châu, Vũ Văn Thanh, Võ Danh.

Số dâng hiến từ 1/3/2007 đến 30/4/2007 \$7,945.00

Số chi từ 1/3/2007 đến 30/4/2007:

In Thông Công số 191	\$4,264.00
Bưu phí	<u>1,898.88</u>
Tổng cộng chi	<u>\$6,162.88</u>
Dư quỹ lần này	<u>\$1,782.12</u>

*** Chân thành cảm ơn quý Hội Thánh và ân nhân xa gần đã tích cực ủng hộ Thông Công về phần tài chánh trong suốt thời gian qua, nhờ đó Thông Công có thể đáp ứng nhu cầu của độc giả. Thông Công phát hành trên 4,000 số mỗi kỳ. Xin quý độc giả tiếp tục cầu nguyện, dâng hiến và giới thiệu Thông Công. Nguyện xin Chúa ban phước lại trên toàn thể quý vị.**
Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa/Thủ Quỹ Giáo Hạt