

Cầu Nguyện Đầu Năm Mới – từ ngày 1-3/1/2021

Bài học Kinh Thánh ngày thứ nhất

Kinh Thánh: Thi Thiên 91:1-8

Chủ Đề: Bình An Trong Nghịch Cảnh

Dẫn Nhập

Nhìn chung trong năm qua, đất nước chúng ta đang sống đã ở trong tình trạng đầy dẫy bất an. Bao ngược, gian dối công khai ảnh hưởng mọi người, từ tinh thần đến vật chất, từ bình diện xã hội đến chính trị. Người có lòng quan tâm vận mạng đất nước thì hoang mang lo lắng đến độ bị trầm cảm, bi quan và có người thì đứng ngoài xem “thế sự thăng trầm quân mạc vấn,” không cần biết những gì đang xảy ra và ý nghĩa liên quan đến đời sống như thế nào. Tuy nhiên, là con dân Chúa, trong hoàn cảnh này, chúng ta nên dừng lại, dành thì giờ suy gẫm để nhận định thời kỳ chúng ta đang sống, hầu nhận thức mốc thời gian trong chương trình của Chúa và “*khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngời*” (A-mốt 4:12).

Thi Thiên 91 cho chúng ta bí quyết để nhận được bình an trong nghịch cảnh. Đây là bình an mà Chúa Giê-xu một lần khẳng định “*Chẳng phải như thế gian cho. Lòng các người chó bổi rói và đừng sợ hãi*” (Giăng 14:27). Còn nghịch cảnh? – Vô số điều chúng ta đang đối diện hiện nay. Nhưng điều quan tâm nhất của con dân Chúa là chúng ta không được tự do thờ phượng Chúa hay sinh hoạt như trước! Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 là kẻ thù vô hình gây bao nỗi lo sợ và cướp mất bao nhiêu sinh mạng của người dân xứ này và trên cả thế giới. Ngoài ra, còn biết bao nghịch lý khác ảnh hưởng đến cuộc sống và việc làm mỗi ngày!

Tạ ơn Chúa, là con dân Chúa, chúng ta có Lời Chúa để nương cậy, hầu có thể hưởng được sự bình an trong nghịch cảnh như hiện nay.

Thi Thiên 91 có ba ý chính luận về sự bình an Chúa ban cho dân sự Ngài, đặc biệt khi đối diện với nghịch cảnh. a) Niềm tin cậy -Trust- (91:1-8); b) Đắc thắng – Triumph (91:9-13); c) Lời hứa thành tín của Chúa - Truth- 91:14-16.

Trong phạm vi bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ nhất.

“BÌNH AN DO TIN CẬY” (91:1-8)

I. Nền tảng của sự bình an (91:1-2).

Sự bình an thật đặt trên chính bản thể của Đấng Chí Cao, Đấng Toàn Năng, Đức Giê-hô-va (câu 1-3). Đó là Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa và trị vì trên muôn loài vạn vật, có đủ thẩm quyền giải cứu con người trong cơn hoạn nạn hay lúc khó nguy.

Đề giúp chúng ta hiểu rõ hơn, trước giả đã cụ thể hóa bản chất của Chúa qua các tiêu biểu: Chúa là nơi trú ẩn trong cơn phong ba và bảo vệ cho bất ai ở trong Ngài (câu 1). Các cụm từ “nơi kín đáo” – (shelter); “bóng cánh” – (shadow); “nơi nương náu”- (refuge); “đồn lũy” – (fortress) nói lên mọi bình diện của sự quan phòng vô cùng chu đáo của Chúa cho những người ở trong Ngài. Nếu ai đã từng bị săn đuổi khi trốn chạy tị nạn hay khi gặp khó nguy mà tìm được nơi ẩn núp, nơi nương náu thì sẽ kinh nghiệm được sự an tâm lớn lao này. Như trường hợp Đa-vít đã bị Sau-lơ săn đuổi suốt 15 năm trước khi lên ngôi có thể hiểu được ý nghĩa của sự bảo vệ của Chúa như thế nào. Ông nói gì? “*Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi*” (Thi Thiên 27:1).

Đức tin của chúng ta đặt nơi đâu? – Hoàn cảnh? Tài năng? Sức riêng? Hãy nhớ Đức Giê-hô-va là nền tảng của đức tin và chính Ngài là Đấng ban bình an thật cho kẻ tin cậy Ngài.

II. Người nhận được bình an (1-5).

Thi Thiên này nêu lên cả ba thành phần qua ba đại danh từ: Anh (you), tôi (I), và nó (he, she, it)

Câu 1: “Người nào (he) ở nơi kín đáo (shelter) của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.” Trước giả muốn nói đến người nào đến và ở trong Chúa cũng được sự bình an của Chúa và được Chúa bảo vệ.

Câu 2 “Tôi (I) nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi.” Trước giả dùng ngôi thứ nhất “tôi” như một xác định về kinh nghiệm bản thân của mình. Tôi đã trải nghiệm. Tôi có sự bình an vì tôi tin cậy nơi Ngài. Không có lời chứng nào mạnh mẽ hơn là lời chứng cá nhân. Và câu 5: “Người (you) sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày.” Bao gồm mọi thành phần, mọi hạng người đều có thể nhận được sự bình an Chúa ban khi được ở trong Chúa. Và sự bình an này có công hiệu cả ngày lẫn đêm và trong mọi hoàn cảnh “tối tăm” hay “lúc ban trưa.”

Đây là một bảo đảm toàn vẹn mà Chúa cung cấp cho kẻ ở trong Ngài.

Ở trong Ngài là như thế nào? - Là có mối liên hệ riêng tư với Chúa trong lúc cầu nguyện và khi tra xem lời Chúa. Tìm cầu ý Chúa trong mọi quyết định, nương cậy Chúa khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống, phó thác đường lối mình cho Chúa dẫn dắt và thỏa lòng mọi điều Chúa ban. Trước khi cho thấy phước hạnh của sự bình an của Chúa, trước giả giải rõ thêm tính chất xấu và nguy hại mà con dân Chúa đối diện. Như Ngài sẽ giải cứu người khỏi bầy chim – bầy chim là vật có thể thấy (things visible), và dịch lệ độc hại là điều không thấy (things invisible). Như hiện nay Covid-19 là siêu vi không thấy, chúng ta nghe tin xấu mỗi ngày, nhưng vi khuẩn đó là kẻ thù vô hình (invisible enemy) vây quanh chúng ta. Và cuối cùng là:

III. Sự bình an tuyệt vời của Đức Chúa Trời (4-8).

Các biểu thị hay ẩn dụ được dùng trong đoạn Thi Thiên này rất phong phú, nhằm mục đích giúp độc giả dễ hiểu trong sự nhận biết của trình độ con người. Như “bóng” của Đấng Toàn năng, “lông” Ngài mà che chở người hay dưới “cánh” Ngài, người sẽ được nương náu mình” (câu 4). Vì Đức Chúa Trời là Thần, Đấng vô hình không thấy được cho nên trước giả nhân cách hóa trong tầm hiểu biết con người chúng ta. Ngay cả “Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của người” mô tả các khí dụng mà chúng ta thường dùng để giữ an toàn hay chống đỡ khi khó nguy.

Tất cả dụng cụ này là vũ khí chống đỡ với sự nguy hiểm “kinh khiếp ban đêm hay tên bay ban ngày” và “dịch lệ gây ra trong tối tăm...”

Trước giả đối chiếu kết quả của người ở trong Chúa và kẻ ở ngoài Chúa. Kẻ ở ngoài Chúa sẽ bị thiệt hại chết mất. Có thể đến hàng ngàn, hàng muôn người. Trong khi người ở trong Chúa, được bảo vệ, được che chở bởi Đấng Toàn Năng thì “tai họa sẽ chẳng đến gần người” (7). Đường như trước giả cũng muốn xác minh lập luận của mình theo chủ đề là người công bình và kẻ ác mà luận cứ này đã được mở đầu trong Thi Thiên chương thứ nhất: Người công bình với kẻ ác.

Kết Luận

Tóm lại, chúng ta tìm được những dạy dỗ qua Thi Thiên quý báu này là:

- Chúng ta đang ở đâu trong lộ trình theo Chúa? Nơi cánh bóng của Đấng Chí cao hay lang thang trên nẻo nào đó bên dòng đời?
- Lòng chúng ta có bình an chưa? Tôi muốn nói đến sự bình an thật như Chúa Giê-xu hứa ban.
- Chúng ta có từng trải sự che chở của Chúa hay sự giải cứu của Ngài cách rõ ràng trong bước đường theo Chúa của mình chưa?
- Cầu xin Chúa ban cho chúng ta kinh nghiệm được Thi Thiên 91 này, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay.